

Nieuwsbrief



Per kwartaal verschijnende
uitgave van de vereniging
Noitdorpsche Historiën

21^e jaargang
nr 3, sept. 2022



In deze nieuwsbrief:

Van de voorzitter.....	1
Nieuwe leden.....	1
Facebook	1
e-mail adres	1
Nootdorps verleden.....	2
Drafsport in Nootdorp	2
Cor van Beek.....	3
Nootdorps Boys 1947-1948.....	3
De Ark.....	4
Bijzonder jubileumjaar	4
Waar kwamen de ontginners vandaan?.....	6
Rondsuffelen in archieven, een zoektocht in het verleden.....	7
Sponsors.....	8

Van de voorzitter

En zo zijn we aangeland in het laatste kwartaal van 2022. We hebben een mooie jaarmarkt gehad met vijf nieuwe leden en veel gezelligheid in de kraam. Ook deden we mee met het 25-jarig jubileum van kringloopwinkel De Wisselbeker. De vrijwilligers zijn begonnen met het inventariseren van foto's en interviews. We hebben voor Open Monumentendag geholpen in de Dorpskerk waar het orgel in hergebruik is genomen. Kortom, een mooi kwartaal.

Nieuwe leden

In de afgelopen periode hebben zich vijf nieuwe leden gemeld:

- Jan Wiegel
- Elleke Bosman
- Annie van Veen
- Henk van den Bosch
- Wil Bubbert

Hartelijk welkom en we vertrouwen er op dat jullie veel plezier van je lidmaatschap zult hebben.

Facebook

Ook onze vereniging staat op Facebook: www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien. We willen deze pagina gebruiken om contact te houden met onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.



e-mail adres

Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door op info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de hoogte van het laatste nieuws.

Nootdorps verleden

Ons nieuwe boek Nootdorps Verleden is met enthousiasme ontvangen. Veel positieve reacties ontvingen we van de lezers.

“Gepensioneerd zijn betekent tijd hebben om het boek Nootdorps Verleden van voor tot achter te lezen, en wat een genoegen was dat. Goed opgezet en makkelijk leesbaar, fijn dat het per onderwerp is beschreven. Mag ik uw vereniging en de schrijver van dit prachtige werk een groot compliment geven, wat een monsterklus moet dit geweest zijn. Het leidt ook tot leuke gesprekken met vrienden en kennissen en een nog grotere interesse voor de omgeving waar ik sinds 2004 woonachtig ben. Chapeau!!”



Een hele leuke en mooie reactie – één van de velen – die we u niet willen onthouden.

Het boek is nog steeds te koop bij Bruna in winkelcentrum Parade en Van Atten in Pijnacker voor € 45 en dat vinden veel mensen voor het

formaat en de dikte niet duur. De voorraad is niet onbeperkt dus voorkom teleurstelling wanneer je een bijzonder cadeau uitzoekt voor iemand die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons mooie dorp.

Drafsport in Nootdorp

In de vorige Nieuwsbrief meldden we al dat de bijschrijving van de Kortebaandraverij Nootdorp in de Inventaris van Immaterieel Erfgoed in Nederland nu definitief is afgerond. Via secretaris Henk Hoogweg van de Stichting Kortebaan Nootdorp ontvingen we nog een mooie beschrijving van de drafsport in Nootdorp en een verslag van de activiteiten rondom de kortebaandraverij en pony brunch op dinsdag 9 augustus jongstleden.

De drafsport in Nootdorp kent een lange geschiedenis. In een aankondiging uit 1792 roept J. van Beekum, 'Castelein van het Rechthuis in Nootdorp' al deelnemers aan een harddraverij op. Rond de wisseling van de 19e en 20e eeuw waren er enkele Nootdorpers met een paard dat geschikt was voor de draf met een sulky. Deze paarden werden ook voor het gewone werk gebruikt en geoefend werd er in een weiland aan de Dorpsstraat - Achterweg. Aan het begin jaren vijftig van de 20e eeuw kreeg de professioneel georganiseerde drafsport op de lange baan vorm door de aanleg van een drafbaan in het centrum van het dorp. Het hoogtepunt van deze baan lag tussen midden jaren zestig tot halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Mede door de aanwezigheid van de drafbaan waren er in Nootdorp



een aantal beroepstrainers en pikeurs voor drafpaarden gevestigd. Ook waren er tal van liefhebbers die een of enkele dravers hadden. De aanwezigheid van drie maneges completeerde het beeld dat Nootdorp in vele facetten een echt 'paardendorp' was en ook nog voor een deel is.

De kortebaandraverij in Nootdorp is het begin van de feestweek in (de voormalige gemeente) Nootdorp. De kortebaandraverij heeft zich van een draverij sec ontwikkeld tot de Nootdorps Paardendag met tal van voornamelijk op paarden gerichte activiteiten. Omdat de kortebaandraverij de oorsprong en de hoofdactiviteit is, wordt die naam gehandhaafd.

De dag begint 's-ochtends om 10.00 uur met een ponybrunch op het Paradeplein. Tussen de 25 en 30 fraai uitgedoste jeugdige (in de leeftijd tot 13 jaar) amazones en ruiters op pony's dingen mee naar de eerste prijs. De pony's en de amazones en ruiters worden beoordeeld door een jury, waarbij originaliteit van het gekozen thema, verzorging en presentatie onderdelen van de beoordeling vormen. Aan het slot worden de pony's uitgenodigd aan de brunch deel te nemen, een spektakel voor de deelnemers en de toeschouwers.



Ondertussen zijn vrijwilligers druk bezig met het aanleggen van het parcours van de kortebaan. Als om circa 13.00 uur 'start vrij' wordt gegeven, is dat tevens het begin van het ponyrijden voor kinderen en het openen van het kinderland met onder andere springkussens.

Het parcours van een kortebaan is circa 300 meter lang. Koppels van twee paarden strijden tegen elkaar om een plaats in de volgende omloop (een afvalrace). De winnaar is het paard dat in de finale twee ritten op haar of zijn naam brengt. Het publiek is direct met het

evenement verbonden, omdat een en ander op bijna aanraakbare afstand plaatsvindt. Na afloop van de laatste omloop wordt door de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp de ereprijs in de vorm van een zilveren zweep uitgereikt. Op de omlopen kunnen weddenschappen op de winnaar, de tweede en derde aankomende en de eerst drie aankomenden in de juiste volgorde worden afgesloten. Dierenwelzijn vormt een belangrijk onderdeel van de kortebaandraverij, onder andere een de hele dag aanwezige dierenarts ziet daarop toe.

Stichting Kortebaan Nootdorp
www.kortebaannootdorp.nl.

Cor van Beek

Door Bert van Leeuwen

Cor was onze buurman. Hij woonde op de hoek van de Dr. Peter van Anrooijstraat en de Nieuwveenstraat. Het was in de jaren tachtig. Ik had een partij hout dat gezaagd moest worden voor de open haard. Buurman Cor zou mij helpen. Met de oude trekzaag gingen we samen aan de slag. Cor had er plezier in, hij was sterk als een paard. Als ik moe werd trok hij des te harder aan de zaag, ik werd bijna over de zaagbok heengetrokken. Toen de blokken gezaagd waren bedankte ik mijn buurman met koffie en sigaren. Na een poosje dreutelen zei Cor verlegen: "ja maar, ik wil voor het helpen wel een tientje hebben!" Een joet heette dat in de volksmond.



Schillen ophalen deed Cor met een bakfiets. De emmertjes stonden bij de mensen klaar. Cor klieperde alles in een grote teil en droeg deze op zijn schouders naar de bakfiets. Wanneer hij bij ons schillen ophaalde, op zijn vaste dag, kwam hij altijd binnen om een 'bakkie' te doen. Altijd stond onze achterdeur open en Cor schoof aan tafel, wachtend tot de koffie kwam. Na de koffie kreeg Cor altijd een sigaartje en stapte dan op. Niet eerder dus, als je geen sigaren in

huis had moest je dat wel uitleggen en pas dan stapte hij op.

Op een dag gingen mijn vrouw en ik onder de douche, boven dus. De deur stond los en Cor was aan tafel gaan zitten. Eén van ons twee zei: "hoor jij ook iemand beneden?". Druipend uit de badkamer ging ik voorzichtig naar beneden om te kijken. Nee, het was geen indringer, het was Cor die geduldig zat te wachten op zijn 'bakkie'.

Op woensdagmiddag waren de paardenkoersen op de renbaan aan de Koningin Julianastraat. Daar kwamen veel paardenliefhebbers op af. Ook gokkers waren vaste bezoekers. Parkeren was een probleem. Cor had met één van de gokkers een afspraak om een plek te reserveren vlak bij de ingang van het Witte Paard. Cor stond op de parkeerplaats als een standbeeld tot zijn vaste klant aan kwam rijden. Dan pas deed Cor een stap opzij en was de parkeerplek vrij. Ook hier streek Cor zijn fooi op. Tien gulden oftewel een joet, een sigarencentje.

Nootdorpse Boys 1947-1948

Via Leen Groenewegen ontvingen we een foto van het elftal van de Nootdorpse Boys. Hij is op zoek gegaan naar de namen van de mannen die op de foto staan. De foto is gemaakt aan de Veenweg op het land van Dorus de Winter, waar later "Ome Han's Consumptie Tent" stond.



Staan achterin van links naar rechts:

1. Theo van de Sande (Karel Lotsy, ook bezorger van de Volkskrant), woonde met z'n moeder aan de Brasserkade 5 of 7)
2. ??????
3. Arie van Haaster (broer van Theo van Haaster, waarschijnlijk)
4. Peet van der Meer
5. Cor de Vreede (Cor Moos, vader van Ben en Sjaak)
6. Aad van der Sande (Ome Han?)
7. Toon van Heijningen (woonde: Veenweg t.o. Maria's Hoeve)

Midden van links naar rechts:

8. Geert Ruijgt (Beatrixstraat 35)
9. Kees Groenewegen (zoon van Leen)
10. Janus Janssen (bakker, zei direct "dat ben ik")

Knielend vooraan van links naar rechts:

11. ... van Dorp (broer van Grar, Vrijebansestraat)?
12. Jan van de Sande (zoon van Kees)
13. Frans van Schie (Beatrixstraat 33)

Met dank aan:

- Aad van de Sande (A.P. zoon, Julianastraat, hoek Oosterwijkstraat)
- het biljartclubje Veenhage waaronder Piet van Venrooy en Janus Janssen (bakker)

Of de lijst correct is weet Leen niet zeker. Verbeteringen en/of aanvullingen zijn welkom.

In het verleden vertelde de vader van Leen (Kees Groenewegen, nummer 9 op de foto) over de foto het volgende. In de jaren dertig was de voetbalclub in Nootdorp V.O.G.E.L. (Voor Ons Genoegen En Lust). Na de oorlog (1945-1946) wilde men weer verder met de zelfde naam maar was er al een club die die naam had dus werd er gekozen voor Nootdorps(cher?)e Boys.

De thuis wedstrijden werden gespeeld op het land van Dorus de Winter (Vader van Leo, "Jozefhuis") aan de Veenweg.

Nootdorps Boys is overgegaan in R.K.D.E.O. (opgericht in 1951)

De Ark

Piet van Oosterom heeft in de jaren 40 in een van de huizen van de Ark gewoond.

Deze woningen lagen aan de Achterweg, die nu Oosteinde heet, ter hoogte van het huidige Fonteinkruid aan de overkant van het water. De Ark is in de jaren 70 afgebroken. Piet is in 1941 in de Ark



Huisjes aan het Oosteinde genaamd 'De Ark'

geboren en zeven jaar later uit Nootdorp vertrokken. Piet is op zoek naar Nootdorpsers die daar ook hebben gewoond of die iets weten over de bouw en het onderhoud van de huizen, dan wel er nog foto's van bezitten. Kan iemand hem verder helpen, neem dan contact op met ons secretariaat: ninonvis@casema.nl (Berkenhof 17, tel. 3109680).

Bijzonder jubileumjaar

(door Monique de Koning)

Een tijd geleden kregen we van de familie van Bertus de Groot een doosje met een aantal dia's. Deze



hebben we recent laten digitaliseren. Op de dia's stond o.a. het bezoek van Prins Claus aan Nootdorp. Hoe en wanneer dat precies had plaatsgevonden was niet geheel duidelijk. Wel zagen we kinderen in oude kleding op de dia's. Wellicht een aanknopingspunt.

Op vrijdag 29 juli jl. hadden we een bestuursvergadering en Nelly, onze kandidaat-secretaris, had een behoorlijke set foto's bij zich en andere informatie van het feestjaar 1981 waarin Nootdorp 700 jaar bestond. Ik gaf aan dat ik dat jaar nog goed kon herinneren, ik zat in klas 6 van de basisschool en ik nam alles mee naar huis.

En wat hebben deze twee dingen nu met elkaar gemeen?

Eenmaal thuisgekomen was ik erg nieuwsgierig naar alle documentatie over dat feestjaar en dook er direct in. In het fotoboek dat het comité Nootdorp 700 jaar had laten maken stond een foto van... mij bij de boomplantdag. Superleuk! Maar ook een foto van het bezoek van Prins Claus aan Nootdorp.

Ik bladerde door het boek en was stomverbaasd. Zelf herinnerde ik me eigenlijk alleen de boomplantdag, de musical, die we met de kinderen van onze klas hadden opgevoerd in Nové en de balletvoorstelling, die ik meegemaakt had in november in het theater in Delft.

Van alle andere activiteiten heb ik geen bewuste herinneringen meer. Als puber was het wellicht niet "stoer" om hieraan mee te doen of naar te gaan kijken.

Comité Nootdorp 700 jaar

Wat een bijzonder jaar moet dat echter geweest zijn! Door een flink aantal vrijwilligers was een comité opgericht om allerlei festiviteiten te organiseren.

De voorzitter van het comité was niemand minder dan A.L.G. de Groot, beter bekend als Bertus de Groot. Piet Steenweg, schoolmeester, was de secretaris, J. A. Mooijman was penningmeester en de dames M. Schulte-Wijnen en A. van der Burg-Boutelje waren ook lid van het bestuur.

Daarnaast waren nog eens 14 mensen lid van het comité. Deze groep vertegenwoordigde diverse sectoren van de maatschappij, zoals "bejaarden", "cultuur", "jeugd/jongeren", "middenstand", "vrouwenorganisaties", "kerken", "agrarische sector", maar ook "Crayenburch". Op deze manier werden



Kledingadviezen voor Nootdorp 700 in Nové

zoveel mogelijke verenigingen en organisaties betrokken bij dit geweldige feest.

In de aanloop naar dat jaar waren de bewoners al "warm" gemaakt. Zo werden in 1980 al "kledingadviezen" gegeven. In Nové konden patronen gehaald worden en werden tips gegeven om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor de historische kleding. Ook ik had een mooi jurkje dat bij speciale gelegenheden uit de kast kwam.

In 1981 was het zover: op 3 januari vertrokken alle jonge kinderen in historische kleding vanaf de peuterspeelzaal in de Hof van Delftstraat onder begeleiding van de Harmonie en Drumband "Gloria in Excelsis Deo" in een optocht naar het gemeentehuis. Op vier plekken in het dorp werden de jubileumborden onthuld door vooraanstaande Nootdorpers: Puck van Duyn-Brouwer (oud Olympisch kampioen), Zillah van Venrooy (De Winde), Myriam van Dijk (St. Jozefschool) en Wim van den Bosch (School met de Bijbel). Zij kwamen ieder met een fakkel naar het Gemeentehuis alwaar een vuur ontstoken werd. Na de proclamatie door één van de leden van het Comité voerde burgemeester drs. J. Waals het woord. De hoornblazers van een Tamboer-Trompetterkorps uit Delft en de Harmonie zorgden voor de muzikale omlijsting. Ook aan de jeugd was gedacht: 's middags en 's avonds waren feestavonden georganiseerd in Nové en het jeugdhuis aan de Veenweg.

Wat een spektakel moet dat zijn geweest. En ik weet daar niets meer van....

Speciale kalender

Gedurende het jaar werden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd en de gebruikelijke feestdagen plus de kermisweek zijn ook geheel in het teken van het 700-jarig bestaan gevierd. Op een kalender stond alles keurig vermeld.

Natuurlijk had het comité veel aandacht voor muziek en dat resulteerde in allerlei concerten en muziekfestivals door het jaar heen.

Zo werd in januari in de Dorpskerk afgetrapt met een middeleeuws concert, gegeven door "Capella Anitiqua Goudensis", waren er diverse koffieconcerten verzorgd door de Harmonie, was er in mei een heus "politiemuziekfestival", traden de leerlingen van de



Voorzitter Bertus de Groot met de feestkalender

muziekschool twee keer op, zongen de koren van Nootdorp voor de bejaarden in Veenhage en gaven ze een concert in de Bartholomeuskerk. In een grote tent zijn diverse feestavonden voor verschillende doelgroepen georganiseerd. Ook vond er een echt openlucht "bal" in de Dorpsstraat plaats. Zelfs aan een orgelconcert was gedacht. En de bewoners van Crayenburch werden getraakteerd op een kinderconcert in hun eigen aula.

Natuurlijk sprong één muziekstuk er bovenuit: het speciaal voor dat jaar geschreven lied.

Het refrein was:

"Hoog verheven, laag bebouwd,
Is Nootdorp zevenhonderd jaar, met vriend'lijkheid
vertrouwd,
Verrezen uit het veen,
Ik laat jou nooit alleen,
Mijn Nootdorp, een dorp voor iedereen"

Met vier coupletten was dit een mooie ode aan de fijne gemeenschap. Dit lied werd opgenomen en als LP uitgebracht. Wie van u heeft die LP wellicht nog?

Naast dit muziekgeweld werd uiteraard ook aandacht besteed aan andere cultuur. Dat gebeurde door middel van diverse tentoonstellingen, een wagenspel, gespeeld door toneelvereniging 't Voetlicht, een complete dansvoorstelling, opgevoerd door Balletschool Lampe, een musicalwedstrijd voor de klassen 5 en 6 van de basisscholen, een open dag bij de Damastbloem en een boekenweek. Er vond ook een rondrit plaats met oude rytuigen, afgesloten met een middeleeuwse maaltijd in de open lucht.

Iets wat ik me nog wel goed herinner is dat onze handenarbeid lessen in het teken stonden van dit feest. Ik heb een pop gemaakt met klederdracht, ik heb leren volksdansen en uiteraard meegedaan aan de musicalwedstrijd. We werden tweede! Wat waren we teleurgesteld.

De gebruikelijke jaarlijkse carnavalsoptocht, Koninginnedag, de Avond Vierdaagse, de vakantieweek en de feestweek in augustus stonden dus allemaal in het teken van dit jubileumjaar.

Vele bezoekers kwamen in oud-Hollandse klederdracht naar deze festiviteiten. Ook de



Zelfs in de winkels - hier bij De Spar - werd in klederdracht gewerkt.

sportmiddagen werden aangegrepen om oud-Hollandse spelen te doen.

In dat jaar is ook een dorpsvoetbaltoernooi gespeeld. Misschien was dat wel de eerste keer dat zoiets plaatsvond. Oliveo, DSVP, SV Nootdorp en RKDEO streden op 23 en 28 mei om de eerste plaats. Wie uiteindelijk de winnaar was is ons niet bekend.

Wat er overigens zo bijzonder was aan de boomplantdag kan ik me niet herinneren; we hebben bomen geplant aan het Rosarium, maar verder....?

Eigenlijk gebeurde in 1981 te veel om op te noemen. Want ik vergeet bijna nog te vertellen over de brandweer, de EHBO vereniging, de L.T.B., de paardenkoers, de rondvlucht boven Nootdorp, de openlucht raadsvergadering, de 7e verjaardag van Crayenburch en de ballonvlucht.

Bezoek Prins Claus

Natuurlijk was ik bijzonder nieuwsgierig naar het bezoek van Prins Claus. Dit vond plaats tijdens de tentoonstelling van de Land- en Tuinbouworganisatie. Deze werd namelijk geopend door Prins Claus. Samen met burgemeester Waals liep Claus vanaf het gemeentehuis, door de Bernardstraat, door een haag van kinderen in klederdracht, naar het sportpark aan de Julianastraat. In het totalisatorgebouw was de tentoonstelling opgebouwd. Dat moet een behoorlijk indruk hebben gemaakt.



Prins Claus wordt welkom geheten door Bertus de Groot

Nog steeds zal een flink aantal vrijwilligers met veel plezier en dankbaarheid terugkijken op dat geweldige jaar vol feesten. Een klein dorp, maar een hechte gemeenschap was Nootdorp toen.

Tegenwoordig komen sommige bewoners van ver en hebben (nog) geen binding met Nootdorp en het verleden en andere bewoners zoeken hun vertier veel verder weg.

Hoewel ik niet veel meer weet van dat jubileumjaar realiseer ik me wel hoe groots ons kleine dorp was. Ik wil proberen mijn steentje bij te dragen aan het bewaren van de geschiedenis en het maakt me trots te weten dat de kern van dit dorp nog steeds bestaat. De tekst van één couplet zegt veel over dat gevoel:

“Nootdorp met zijn paarden, iedereen bekend,
Met *zijn* finale van de tour de France,
Maar onze trots reikt verder, ja wij zijn verwend,
Want Nootdorp, als thuisfront maakt je mans”

Jaren later

Een grote groep vrijwilligers bleef na 1981 nog lang actief. Ze trokken erop uit en luisterden menig braderie en dorpsfeest op met dans in hun prachtige kleding. Slechts een vergoeding voor de bus en een bakje koffie leverde het op. Ze beleefden zo vele mooie dagen en hadden veel plezier samen.

Omdat we nu samen met Pijnacker een gemeente vormen zal het 750-jarig bestaan, dat in 2031 een feit zou zijn geweest, niet gevierd worden.

Wat gebleven is? De jaarlijkse kermisweek in augustus, die door onze Oranjevereniging wordt georganiseerd. Dat bestuur is telkens weer op zoek naar een enthousiaste groep vrijwilligers om het allemaal te kunnen organiseren. Het brengt menig dorpsgenoot even het gevoel van toen terug.

Waar kwamen de ontginners vandaan?

(door Noud Janssen)

Op 23 juni 2022 organiseerde het Erfgoedhuis Zuid-Holland een bijeenkomst voor vrijwilligers. Tijdens die bijeenkomst hield Joost Vorst een presentatie van zijn



Impressie van een ontgonnen Hollands veenlandschap omstreeks 1100, gezien vanuit de nog woeste hoogveenvlakte. (Illustratie: Nils Raavé)

onderzoek 'De Herkomst van de Makers van Holland ten tijde van de Grote Ontginning tussen 900 en 1300'.

De 'Grote Ontginning', die plaatsvond tussen ca. 900-1300, was een periode van grote verandering voor Holland. Holland werd heel langzaam een zelfstandige politieke eenheid. De 'Hollander' werd een begrip. In deze periode is er sprake van een sterke bevolkingstoename. Telden in het jaar 900 in heel Zeeland, Zuid- en Noord Holland en Utrecht tezamen zo'n 6000 inwoners, in 1300 zijn dit er zo'n 240.000. Joost heeft onderzocht hoe deze grote toename verklaard kan worden; is dit via een natuurlijke bevolkingstoename, of (deels) te wijten aan migratie? Zijn onderzoeksvraag was "kunnen we wel of geen migratie vaststellen in de periode 900-1300 in Holland?" Deze vraag heeft hij beantwoord door middel van drie onderzoeksmethoden; demografisch (bevolkingstoename = natuurlijke aanwas + migratie), archeologisch (zijn er in het vondstmateriaal afwijkingen te vinden die wijzen op import?) en chemisch (wijken zuurstof- en strontiumisotopen van de kiezen van bewoners van onze streek af?). Om in 400 jaar een populatie te laten groeien van 6000 naar 240.000 moet er gemiddeld jaarlijks een toename van 0,93% plaatsgevonden hebben. Dit is aan de hoge kant. Zouden er migranten naar Holland zijn gekomen, mogelijk om te helpen bij de ontginningen? Uit de archeologische data valt niet heel veel op te maken wat betreft migratie. Joost Vorst onderzocht ook de zuurstof- en strontiumisotopen van ca. 100 kiezen uit acht Hollandse kerkhoven uit de genoemde periode. Hiermee kan een isoscape geschetst worden: een overzicht van de lokale bandbreedte van isotopen. Op grond daarvan heeft Vorst moeten vaststellen dat er geen internationale migratie heeft plaatsgevonden, bijv. vanuit Engeland of Duitsland. Wel zijn er een aantal afwijkingen gevonden in Vlaardingen en Dordrecht. Mogelijk bestond er wel (enige) migratie vanuit Brabant, Gelderland en het centrale

Rivierengebied, mogelijk aangelokt door de economische en emancipatorische kansen die Holland bood.

Voor de ontginning van Nootdorp die in de 11e eeuw begon, moeten we aannemen dat de ontginners uit de eigen regio kwamen: de omgeving van Leiden en Delft. Mogelijk kwam een beperkt deel uit de regio van Utrecht. Het betreft hier de ontginning aan de oostkant van ons dorp: het gebied rond de Laakweg en de huidige Dobbeplass, die onder leiding stond van de Johannierter Orde.

Meer lezen? Raadpleeg dan ons boek 'Nootdorps verleden', hoofdstuk 1 'Het ontstaan van Nootdorp'.

Rondsnuffelen in archieven, een zoektocht in het verleden.

(door Martien Waaijer)

Tegenwoordig is er al heel veel gedigitaliseerd. Zo kun je op archieven.nl honderden kilometers archiefmateriaal doorzoeken. Meer dan honderd miljoen! gedigitaliseerde archiefstukken, 2.356.250 afbeeldingen, 115 miljoen personen, 3.505.776 krantenpagina's enz. zijn er te vinden.

Aangezien ik op de Dwarskade woon heb ik maar eens bij "kranten en tijdschriften" gezocht op "Nootdorp Dwarskade". En ja hoor direct resultaat. Wat mij opvalt is dat in die tijd veel kranten elkaars artikelen één op één overnamen. Hieronder een selectie van een drietal berichten:

1. Krantenknipsel uit De Dordrechtsche Courant, 13 juni 1818 pag. 2. Brand aan het einde van de Dwarskade.

In dit krantenknipsel wordt gesproken over 1500 ton turf. In de tijd was 1 ton turf ongeveer 200 liter.

's GRAVENHAGE, den 11 Junij. Eergisteren avond, tusschen 10 en 11 uren, kon men aan de zuidzijde dezer stad duidelijke in de verte zien, dat er ergens brand ontstaan was. Sedert verneemt men de volgende bijzonderheden omtrent eenen brand, onder Nootdorp, op den hoek van de dwarskade, ontstaan. Aldaar stonden 4 schuren, waarvan twee met circa 1500 ton turf, en behoorende aan de wed. J. Huysman; dezelve zijn met al de turf geheel afgebrand; door de vigilantie der brandspuit van Nootdorp en van die van Pyacker, werd de brand gelukkig gestuit aan de woning van den scheepmaker Boute Meester; de gevolgen waren anders onberekenbaar geweest. De oorzaak van dien brand is onbekend.

2. Krantenknipsel uit Utrechtsch Nieuwsblad, 26 oktober 1916; pag. 6, Dijk doorgebroken aan de Dwarskade.

Een dijk doorgebroken. Onder de gemeente Delft is de dijk doorgebroken van den polder Nootdorp; aan de dwarskade werd gewerkt waardoor de dijk bezweek. Met groote kracht stroomde het boezemwater over de warmoezenertuinen. Onmiddellijk zijn de noodige maatregelen genomen om het gat te stoppen.

3. Krantenknipsel uit Nieuw Noordhollands Dagblad voor West-Friesland, 1 juli 1948; pag 2. Een helikopter aan de dwarskade

Helicoptère weer thuis

De helicoptère, die Maandag een noodlanding maakte bij Nootdorp, is met behulp van de eerste compagnie van het instructiebataljon depot pioniers uit de Kromhoutkazerne te Utrecht op de Dwarskade te Nootdorp gebracht. Vandaar is hij, getrokken door een auto, op eigen wielen naar het vliegveld Ypenburg gerold.

Ook bij "archieven en collecties" is veel te vinden. Gewoon zoeken op "Nootdorp". Uit bijvoorbeeld de passagierslijsten van de Holland Amerika Lijn (HAL) blijkt dat er vijf personen tussen 1910 en 1955 vanuit New York naar Nootdorp zijn gereisd.

Op de site delpher.nl is ook heel veel te vinden over Nootdorp. Zo kan je hier ook het gedigitaliseerde boek van de Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver L. van Ollefen vinden uit 1793, waarin hij o.a. het dorp Nootdorp beschrijft. Dit boek kan je vinden onder de categorie "Boeken Google" zoeken op Nootdorp.

Kortom er is op deze internetsites veel te vinden over het verleden van Nootdorp en zijn inwoners. Veel zoek- en vindplezier.

Sponsors

Blij zijn wij met onze sponsors. Het sponsorgeld is dit jaar gebruikt voor ons nieuwe boek. Net dat steuntje extra dat we goed kunnen gebruiken. Kijk eens op de website van onze sponsors, de moeite meer dan waard.

<https://helm-ruijgt.nl/>

<https://www.dijksmanpartners.nl/>

<https://debalijetuin.nl/>

<https://www.romynox.nl/nl/>



oorzitter	Secretaris	Penningmeester
Henk Rolvink Fontein kruid 23 2631 DT Nootdorp tel.: 015 310 8117	Ninon Vis Berkenhof 17 2631 GJ Nootdorp tel.: 015 310 9680	Monique de Koning Veldsalie 16 2631 TH Nootdorp Tel.: 015 310 6717
www.noitdorpsche-historien.nl		

Colofon: ISSN 1570-1662

Uitgave van de Vereniging Noitdorpsche Historiën
Redactieadres: Fontein kruid 23, 2631 DT Nootdorp.

Samenstelling en redactie:

Henk Rolvink, Ninon Vis, Monique de Koning

Verschijsning

De Nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal.

Verspreiding

Leden van de Vereniging Noitdorpsche Historiën ontvangen de Nieuwsbrief gratis. Niet-leden betalen € 2,50 per nummer.

Contributie

De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per jaar.

Rekeningnummer: NL 94 RABO 0137 3596 75.

De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft onder nummer 271.971.110.

De statuten zijn vastgelegd in notariële akte op 28 februari 2001.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

