

Nieuwsbrief



Per kwartaal verschijnende
uitgave van de vereniging
Noitdorpsche Historiën

21^e jaargang
nr 1, mrt. 2022



In deze nieuwsbrief:

Van de voorzitter.....	1
Nieuwe leden.....	1
Facebook	1
e-mail adres	1
Noitdorps verleden.....	2
Joodse Onderduikers.....	2
Mooie vondst.....	4
Kennismaking.....	5
Nieuwe wandeling.....	5
Wandelingen	6
Uitreiking vrijwilligersprijs	6
Vrijwilligers.....	6
Boeken	6
Filmpjes	7
Ledenvergadering	7
Website.....	7
Concert Dorpskerk.....	7
Bericht van de penningmeester	8
Sponsors.....	8

Van de voorzitter

Vol met plannen zijn we het nieuwe jaar begonnen. De restricties zijn verdwenen en we gaan kijken wat we dit jaar kunnen doen. We beginnen met de ledenvergadering op 5 april, zie verderop in deze Nieuwsbrief. Mogelijk een concert in de Dorpskerk, de Jaarmarkt, Ontdek de foto, etc. Plannen genoeg en we hebben vrijwilligers voor hulp bij het uitvoeren.

Nieuwe leden

In de afgelopen periode hebben zich twee nieuwe leden gemeld:

- Peter van Zee
- Björn Lugthart

Hartelijk welkom en we vertrouwen er op dat jullie veel plezier van je lidmaatschap zult hebben.

Facebook

Ook onze vereniging staat op Facebook: www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien. We willen deze pagina gebruiken om contact te houden met onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.



e-mail adres

Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door op info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de hoogte van het laatste nieuws.

Nootdorps verleden

Ons nieuwe boek Nootdorps Verleden is met enthousiasme ontvangen. Veel positieve reacties ontvingen we van de lezers. Oplettende lezers ook die met aandacht gelezen hebben want af en toe kwamen ze met een aanvulling of kleine correctie. Het geeft aan dat men met interesse leest en dat is natuurlijk een mooi compliment.



Het boek is nog steeds te koop bij Bruna in winkelcentrum Parade en Van Atten in Pijnacker voor € 45 en dat vinden veel mensen voor het formaat en de dikte niet duur. De voorraad is niet onbeperkt dus voorkom teleurstelling wanneer je een bijzonder cadeau uitzoekt voor iemand die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons mooie dorp. Moeder- en Vaderdag komen er aan

Joodse Onderduikers

Door Noud Janssen

Wat de nare gevolgen zijn van een bezetting door een groot militaristisch buurland met een zwarte ideologie, zien we nu weer dagelijks op de tv. Driekwart eeuw geleden ondervond ons land zo'n bezetting, met rampzalige gevolgen voor enkele bevolkingsgroepen.

Naar aanleiding van het artikel in de Eendracht van 24 februari 2022 over het joodse meisje Rivka Lindeman en haar nog niet geheel ontrafelde onderduikverleden, wordt op deze plaats nader ingegaan op haar familie. Het is te zien als een verdere uitwerking van de joodse onderduikgeschiedenis, zoals opgenomen in het boek Nootdorps Verleden op pagina 95. Het bevat ook enkele correcties van dat boek.

Henri Lindeman, met als roepnaam Hens, is in 1907 in Almelo geboren. Hij groeit op in Almelo en gaat studeren aan de Universiteit van Leiden. Hij trouwt in 1934 met Belia, roepnaam Bep, Sanders (geboren in 1902). Het echtpaar gaat in Utrecht wonen en krijgt daar twee kinderen. Hun eerste dochter is Rivka (geboren in 1936). Zij werd door haar familie 'Ixie' genoemd naar een persoon in 'De wonderlijke avonturen van Nils Holgersson'. Henri noemt haar in zijn dagboek Miriam¹. Hun tweede dochter Roosje (of Roza, geboren in 1939) werd door haar familie 'Kuzi' genoemd; in Henri's dagboek heet zij Ruth.

¹ Alle namen in het dagboek zijn een pseudoniem om de personen niet in gevaar te brengen, mocht het dagboek in verkeerde handen vallen.

² Zij kregen in 1976 eveneens de Yad Vashem onderscheiding.

Reisegenehmigung N^o 16299
Reisvergunning

Der (die) Jude (Jüdin) LINDEMAN, Henri,
Da jood (jodin)

geboren am 20.1.1907 in Hengelo (Ov.)
geboren

wohnhaft MAARTENSDIJK, Utrechtscheweg 347,
woonplaats

erhält die Genehmigung unter Mitführung ~~der Kennkarte (Bürgerlegitimation)~~ -
~~der Kennkarte (Bürgerlegitimation)~~ -

erhält die vergunning, vergezeld van ~~zijn identiteitskaart (burgerlegitimatie)~~ -
~~zijn identiteitskaart (burgerlegitimatie)~~ -

Nr. N.5/004345 seinen (ihren) Wohnsitz in der Zeit
Nr. zijn (haar) woonplaats in den tijd 30 APR. 1943

vom 1.4.1943 bis zum
van tot

zu verlassen.
te verlaten.

Reisziel Utrecht.
Plaats van bestemming

Diese Genehmigung ist nach Ablauf der bewilligten Zeit sofort dem Joodschen Raad voor Amsterdam zu übergeben, bezw. zu übersenden.
Deze vergunning is onmiddellijk na afloop van den toegestane tijd aan den Joodschen Raad voor Amsterdam te overhandigen of te zenden.
23 MAART 1943

Amsterdam, den

 Der Leiter der Zentralstelle
für Jüdische Auswanderung Amsterdam
Im
H. d. Janssen
Hans Janssen
Hilfz.

 Anmerkung: Bei Übersiedlungen ist diese Genehmigung bei der Ab- und Anmeldung der
Meldebehörde vorzuweisen.
N.B. Bij verhuizingen moet deze vergunning bij het af- en aanmelden aan den Burgerlijken
Stand worden overlegd.

Reisvergunning waarmee het gezin Lindeman naar Nootdorp kon reizen

Henri is in november 1941 aangesteld als leraar wis- en natuurkunde op de toen net opgerichte Joodse school in Utrecht. Die school was gevestigd aan Ondiep 63. Later verhuisde de Joodse school naar de openbare school aan de Draaiweg 51. Henri en zijn gezin worden in de zomer van 1942 uit hun huis in Utrecht gezet. Een NSB-er had er zijn oog op laten vallen. Henri kon intrekken bij vrienden van hem: Hennie van der Horst en Chell (Rachel) van der Horts-Bleekrode² in het dorpje Groenekan, gemeente Maartensdijk, vlakbij Utrecht. Overeenkomstig de regels dragen zij vanaf begin mei 1942 de Jodenster op hun kleding. Het gezin leeft zo tot het joodse paasfeest in april 1943. Op 23 april moeten Hens en Bep zich melden in kamp Vught. Op dat moment zijn alle mogelijkheden om onder te duiken vervlogen. Hens en Bep kunnen niet anders dan berusten.



Pasfoto van Henri Lindeman, zoals die was opgenomen in zijn persoonsbewijs van 9 oktober 1942

Op maandag 19 april, vier dagen voor hun vertrek naar Vught, komt Leo Ginsel³ uit Nootdorp langs in Groenekan. Leo is een oude studievriend van Hens uit de tijd dat hij in Leiden studeerde. Al die jaren daarna

³ Geboren in 1907 in Ned. Indië; in 1934 gepromoveerd in Utrecht in de wis- en natuurkunde. Leo woonde aan de Kerkweg nr. 3, op de hoek van de huidige Hof van Delftstraat.



Rivka in Pijnacker, Westlaan

hebben ze contact gehouden en Leo kent de problemen van de familie Lindeman. Leo stelt voor dat Hens en Bep bij hem onderduiken in Nootdorp op voorwaarde dat de dochters Rivka en Rosa niet meekomen. De familie van der Horst stelt Hens en Bep gerust: "Maak je over Rivka niet ongerust, die breng ik in ieder geval voor vrijdag onder." Ze denkt even na. "Weet je wat? Ik breng haar voorlopig bij mijn moeder in Amsterdam; die vindt het

zeker goed."

Dat aanbod aanvaardden Henri en Bep. Zij was toen in verwachting. Op woensdag 21 april vertrekken zij met de trein naar Delft. Vandaar lopen ze naar het huis van Leo en Ali (Aaltje) Ginsel in Nootdorp.

Enige maanden nadat Henri en Belia bij Leo Ginsel waren ondergedoken, is Belia van een jongetje bevallen. Hij krijgt de naam Leo. De baby sterft na twee maanden. Henri en Belia blijven tot na de bevrijding bij de familie Ginsel. Hun dochter Roosje blijft achter bij Chell en Hennie van der Horst tot aan het eind van de bezetting. Voor Rivka, toen 7 jaar, werd een eerste onderduikadres gevonden bij de moeder van Chell van der Horst in Amsterdam, de familie Bleekrode. Vanuit hier is ze op enig moment met hulp van de ondergrondse overgebracht naar Pijnacker. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is ze opgevangen door Maarten en Trijn(tje) van Atten⁴ aan de Prunuslaan 5. Dat echtpaar heeft negen kinderen. Ze verblijft hier maar kort. Ze is overgebracht naar Johan van Mameren, opzichter bij Rijkswaterstaat, en zijn vrouw Antoinetta



Henri en Bep Lindeman op hun onderduikadres aan de Kerkweg

⁴ Ook zij ontvingen in 1985 de Yad Vashem onderscheiding. Zij hadden die onderscheiding gekregen omdat ze een ander joods meisje met de naam Kitty langdurig in huis hadden.

⁵ Zij kregen in 2004 ook de Yad Vashem onderscheiding. Zij boden ook een schuilplaats voor een joods echtpaar uit Den Haag.

⁶ Een mezuzah is een klein langwerpig doosje met daarin een klein stukje perkament waarop twee passages uit de Thora geschreven zijn. De eerste



Van links naar rechts: Roza, Hens, Rivka en Bep Lindeman

Janssen⁵ in Oegstgeest. Dat echtpaar heeft drie kinderen. Via onderduikadressen in Delft en Den Haag komt Rivka in Noordwijk. Daar maakt zij de bevrijding mee. Na de oorlog is Rivka weer herenigd met haar ouders en zusje, die de onderduikperiode eveneens overleefden. Zij gaan weer wonen op de Prof. Pullelaan 23 in Tuindorp Utrecht. In 1946 krijgen Henri en Belia nog een dochter: Aliza.

Het gezin emigreert in 1947 naar Israël, toen mandaatgebied Palestina. Daar nemen Henri en Belia joodse namen aan: Mordechai en Bilha. Hij werd professor aan de faculteit natuurkunde van de Technische Universiteit in Haifa. Bilha overlijdt in 1957. Henri hertrouwt met Dela (Adele) Shapiro (Spiero) (geboren in 1914). Dela maakte tijdens de oorlog ook heel veel mee. Zo is zij als verpleegster werkzaam in het joodse ziekenhuis in Amsterdam. Toen de patiënten en het medisch personeel werden getransporteerd naar het kamp Westerbork, kan zij nog wel de mezuzah⁶ meenemen. Vanuit Westerbork is zij getransporteerd naar het kamp in Vught, toen naar het concentratiekamp Auschwitz en vervolgens naar Bergen - Belsen. Zij overleeft dat en vertrekt na de oorlog eveneens naar Palestina.



Het huis van Leo Ginsel aan de Kerkweg 3, gefotografeerd voor de oorlog. Het linkerhuis is nummer 1 en het rechterhuis is nummer 3. Beide huizen staan er nog.

passage is de eerste paragraaf van de Shema (Deut. 6:4-9, de tweede passage is de tweede paragraaf van het Shema (Deut. 11:13-21). Op de achterkant staat het woord Shaddai wat 'de Almachtige' betekent maar ook 'Somer delatot Yisrael' (bewaak de deuren van Israël). Een kosjer exemplaar is met de hand geschreven. Al sinds Bijbelse tijden houden joodse mensen zich aan het gebod deze kleine doosjes te bevestigen op elke deuropening waardoor men een ruimte betreedt.

Henri overlijdt in 1974, Shoshana in 2011, Dela in 2018. Ten tijde van het schrijven van dit artikel leeft Rivka nog. Ze trouwt in Israël, krijgt kinderen, kleinkinderen en inmiddels is ze al voor de derde keer overgrootmoeder geworden. Leo Ginsel overlijdt in 1995.

Met dank aan de fantastische website van Victor Frederik: www.joodseschoolutrecht.nl. Ook de foto's zijn daaraan ontleend, met uitzondering van de foto van het huis aan de Kerkweg.

Mooie vondst

Het gebeurt niet vaak maar af en toe vindt iemand nog wat moois in de bodem van Nootdorp. Alan benaderde ons om te vragen of wij meer zouden weten van deze vondst. Aan Noud Janssen vroeg ik of hij meer details wist van dit voorwerp. Hij vindt dit wel een bijzondere vondst want het is een zilveren lakstempel. Noud vertelde dat aan zo'n stempel altijd een houder zat. Soms van metaal, meer gewoonlijk een houten handvat. Het feit dat alleen het metalen lakstempel is gevonden duidt erop dat het aan een houten handvat heeft vastgezet.

Een lakstempel was een zakelijk gebruiksvoorwerp dat was bedoeld om aan brieven of zakelijke stukken een persoonlijke echtheid te geven. Brieven werden bovendien tot in de 17^e eeuw niet verstuurd in een envelop, maar gewoon dichtgevouwen en vervolgens verzegeld. Was de gebruiker van het zegel overleden, dan werd het zegel vernietigd of in de grond verstoppt, zodat het niet door anderen kon worden misbruikt. In de stempelhouder werd dan een nieuw stempel geplaatst.



De lakstempel is sober uitgevoerd. Hij lijkt niet gegoten, maar gehamerd. De letters A B staan bijna zeker voor de afkorting van een naam (voornaam A, achternaam B). Wie dat is geweest, is zeer moeilijk te achterhalen.

Verder is een middeleeuws schild te zien. Het schild heeft wel een bijzondere vorm, maar zeker niet uniek. Deze wijze van weergave van een ridderschild kwam al vanaf de 13^e eeuw voor. In het schild is een symbool weergegeven: een 'vier' met een extra poot.

Het is geen runenteken. Het zou een bedenkfel kunnen zijn, mogelijk corresponderend met de handtekening van de eigenaar, een zogenoemd hand- of huismerk.

Noud, hoewel niet deskundig op dit terrein, dateert de lakstempel tussen de 14^e en 16^e eeuw.

Alan is met dit antwoord op zoek gegaan naar de huismerken en vond het volgende.

De boerenstand voerde in de vroege middeleeuwen geen wapen, maar gebruikte een huismerk als herkenningsteken. Dit huismerk was kenmerkend voor de boerderij en werd als brandmerk en teken op zerken gebruikt. In de late middeleeuwen gingen ook burgers en boeren wapens voeren en soms zijn de oude huismerken op de wapens afgebeeld.

In de late middeleeuwen was het gebruik van heraldische kentekens dus niet langer het exclusieve domein van de adel en de staat, ook gilden, verenigingen en burgers gingen wapens voeren.



Voorbeelden van huismerken



Kennismaking

Op donderdag 3 februari is het bestuur op bezoek geweest bij de nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp: Björn Lugthart. Een kennismakingsgesprek waarin we verteld hebben over onze vereniging en de betekenis van de vereniging voor Nootdorp. Hij was onder de indruk van de hoeveelheid boeken – 9 in totaal op dit moment – die we in ons 20-jarig bestaan hebben uitgegeven. En ook wij zijn daar natuurlijk trots op, met dank aan alle schrijvers.

Naast kennismaken hebben we ook een aantal punten onder de aandacht kunnen brengen. Zo hebben we gepleit voor een vaste plek voor de vereniging in bijvoorbeeld CulturA & Zo. In Pijnacker bestaat het HIP nog steeds in de bibliotheek, een plek die wij vroeger ook hadden in de oude bibliotheek aan de Koningin Wilhelminastraat. De burgemeester belooft na te vragen wat de mogelijkheden zijn.

De burgemeester krijgt in ieder geval onze Nieuwsbrieven om zo op de hoogte te blijven van onze activiteiten. Verder volgt hij ons ook op Facebook. Ook zou hij graag een wandeling willen maken door Nootdorp langs een aantal bijzondere locaties en uiteraard willen we daar aan meewerken.

Tenslotte hebben we de burgemeester nog wat huiswerk meegegeven en kreeg hij van ons het boek Nootdorps Verleden. De geschiedenis van ons mooie dorp in 5000 jaar beschreven. Het was natuurlijk nog maar een korte indruk van het boek maar al bladerend was hij lovend over het resultaat en hij belooft het boek met veel interesse te zullen gaan lezen.

Het was een fijn gesprek en een goede eerste kennismaking. De burgemeester stelde voor dit gesprek één maal per jaar te doen en de volgende dag zat de uitnodiging al in de mail. De daad bij het woord gevoegd!

Nieuwe wandeling

In en om Nootdorp vinden we op diverse plekken historische gebouwen en andere kenmerken die van historisch belang zijn. We hebben een aantal wandelingen samengesteld die leiden langs deze plekken. Op onze website staan op dit moment de volgende wandelingen:

- Nootdorps Polder
- Het Strypje
- Tedingerbroekpolder
- Brassershof
- Beeldenroute

Bert Huigen heeft een nieuwe wandeling uitgezet langs een aantal locaties die van belang waren in de Tweede Wereldoorlog.

In het kader van de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog laat deze wandeling u stilstaan bij een aantal historische gebeurtenissen van die tijd.



Het kaartje dat we gebruiken bij het uitzetten van de wandeling

Op dit moment zijn we bezig met de afronding van deze wandeling. We vullen nog wat teksten aan en lopen de wandeling ook zelf om te kijken of alles klopt en we niet verdwalen. De wandeling zal zo rond de negen kilometer zijn.

Eind maart of begin april hopen we klaar te zijn en dan plaatsen we deze wandeling bij de andere wandelingen op onze site. U krijgt een e-mail wanneer het zo ver is.

Wandelingen

De bestaande wandelingen worden ook goed gebruikt. We krijgen zelfs aanvragen om mee te lopen en wat uitleg te geven.

Zo gaan we op 9 of 16 april samen met leden van de Nootdorpse IJvereniging op pad en lopen de route Het Strypje. Een mooi route van 4 kilometer. De Nootdorpse IJvereniging wil mogelijk nog meer activiteiten samen doen en kijkt in hoeverre we af en toe gebruik kunnen maken van het clubgebouw. Op 5 april houden we er al onze ledenvergadering.

Verder gaan we op 1 juni met het SWOP op stap en lopen de Kunstroute. Door het lopen van deze route brengen we de wandelaars wat dichterbij de kunst in de openbare ruimte van Nootdorp.

Uitreiking vrijwilligersprijs

Op zaterdag 19 februari werd voor de 15e keer de Vrijwilligersprijs uitgereikt. De prijs is een blijk van waardering voor de vrijwilligersorganisaties die aantoonbaar een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Eind vorig jaar stond deze uitreiking gepland in CulturA & Zo, maar werd toen uitgesteld in verband met het oplopende aantal corona besmettingen. Vrijdag 18 februari zou wethouder Marieke van Bijnen elke organisatie persoonlijk bezoeken maar storm Eunice gooide toen roet in het eten. Gelukkig konden alle vijf de genomineerde organisaties op zaterdag 19 februari naar de Huiskamer van de Wijk in Pijnacker komen voor de prijsuitreiking. De uitslag werd voor de helft bepaald door een onafhankelijke jury en voor de andere helft door de bewoners Pijnacker-Nootdorp.

Noitdorpsche Historiën was genomineerd en daar zijn we bijzonder trots op. Ook SchuldHulpMaatje was



genomineerd maar onze beide organisaties vielen buiten de prijzen. De prijswinnaars zijn:

- 1e prijs t.w.v. € 1.000: Wijkvereniging Pijnacker-Zuid
- 2e prijs t.w.v. € 500: Nootdorpse Vakantieweek
- 3e prijs t.w.v. € 250: 24/7 Schoon Pijnacker Nootdorp

Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Vrijwilligers

Begin van dit jaar hebben zich drie vrijwilligers gemeld bij de vereniging. We hebben nog wel wat plannen en dan is het altijd prettig een aantal vaste vrijwilligers te hebben. We spraken met Gerry Buursink, Jolanda de Koning en Nelly van Wijk en zij beginnen in ieder geval met het volgende. Een inventarisatie van de interviews die onder andere in de Eendracht en onze Nieuwsbrieven hebben gestaan. Tinus Verwijmeren, Piet Steenweg en Dick den Hollander – om er maar een paar te noemen – interviewden voor de Eendracht diverse mensen. Het is goed om te weten wie dat allemaal waren, mogelijk kunnen we dit nog gebruiken, bijvoorbeeld voor een nieuw boek.



Verder liggen er bij drukkerij Van de Sande ontzettend veel foto's die onder andere gemaakt zijn door Gerard Baak. Niet altijd is duidelijk wie er op de foto staat of ter gelegenheid waarvan de foto is gemaakt. Verder hebben we – via zoon Bert de Groot – een groot fotoarchief gekregen van Bertus de Groot. Ook daarvan willen we weten wie er op staat en wanneer de foto is gemaakt. Enkele foto's zijn al in de Nieuwsbrief verschenen. Ook hier gaan we mee aan de slag.

Voor wat betreft die foto's, we willen nog steeds een keer iets organiseren samen met CulturA & Zo om Nootdorpers te betrekken bij dit werk. In 2020 waren we dit al van plan. CulturA & Zo was enthousiast en ook Gerard Baak wilde mee doen. We gaan kijken of we dit in de komende maanden nog kunnen organiseren.

Heb je ook zin om wat op te pakken? Meld je aan en wij weten zeker dat we dan een leuke klus voor je hebben.

Boeken

In de afgelopen periode zijn er diverse boeken toegevoegd aan onze bibliotheek. Het is alleen jammer dat we (nog) geen plek hebben waar we de boeken neer zouden kunnen zetten en eventueel uitlezen.

Het boek over Aly van Schie, geschreven door haar dochter Elly Rolvink-van Schie geeft een boeiende inblik in bijna 100 jaar persoonlijke geschiedenis van Aly van Schie, beleefd in Nootdorp.

Via jonkheer Enno Johan Karel Hesselt van Dinter ontvingen we het boek met daarin de genealogie en familiekroniek van het geslacht Hesselt van Dinter waarvan jonkheer Jacob Louis en jonkheer Jacob Karel van 1857 tot en met 1933 – samen circa 76 jaar – burgemeester zijn geweest van Nootdorp.

Naar aanleiding van haar 70^{ste} verjaardag maakte Margot Labordus een boekje met een overzicht van haar werk en werkzaamheden als veelzijdig kunstenaar die ook actief betrokken is bij de Nootdorpse Kunstroute en de Verbeelding. De titel van het boekje zegt alles over haar en haar werk: Genieten!

Willem de Vreede schreef zijn eerste verhalen- en gedichtenbundel “Leven op een zandkorrel” in 2011. Het eerste deel van deze bundel bestaat uit mijmeringen over het dagelijks leven en het tweede deel gaat over zijn tijd als vrijwilliger bij een hospice.

Ted de Wolf schreef een boek over zijn vader, Koos de Wolf die we kennen als opticien, klokkenmaker en uiteraard als voormalig eigenaar van molen Windlust. Een indringend en boeiend verhaal over de oorlogsjaren zoals Koos de Wolf die meemaakte.

Filmpjes

Van een aantal mensen – Tineke van der Sman, John Groenewegen, Jan van der Sman – ontvingen we films in het oude analoge super 8 formaat. Elke keer zoeken we uit wat er op staat en dat is soms best lastig. We proberen de films daarna te digitaliseren en op onze website te zetten. De laatste toevoeging was



een heel leuk filmpje uit 1955 met een impressie van het Sinterklaasfeest in de 1^e klas van de St. Jozef lagere school. De klassen van de juffrouwen Peren en Braam.

Verder hebben we het filmpje van de intocht van Sinterklaas uit het midden van de jaren tachtig op de site gezet. In de komende periode gaan we uitzoeken wat op de films van twee anderen mensen staat. Wanneer dat weer een mooie toevoeging wordt dan melden we dat uiteraard. Heeft u nog oude filmpjes met Nootdorp als onderwerp, laat het ons weten.

Ledenvergadering

Op dinsdag 5 april is de jaarlijkse ledenvergadering. Deze keer is de locatie het clubgebouw van de Nootdorpse IJvereniging. Het bestuur legt verantwoording af van het gevoerde beleid en bespreekt de plannen voor 2022. Hoewel gepland voor eind 2023 willen we ook alvast nadenken over het nieuwe boek dat Willem Janssen aan het voorbereiden is over de Nootdorpse tuinderijen. Zoals het Boerderijenboek en het boek Nootdorps Verleden zal ook dit weer een behoorlijke investering vergen.

De agenda en de bijbehorende stukken zullen per e-mail aan de leden toegestuurd worden. Heeft u geen

e-mail dan kunt u via de secretaris de stukken opvragen.

Na het formele gedeelte willen we met de aanwezigen een aantal foto's die Gerard Baak in de jaren tachtig en negentig gemaakt heeft bekijken en nagaan wie er op staan en ter gelegenheid waarvan die foto gemaakt is. Zo proberen we het fotoarchief van Gerard, dat aanwezig is bij drukkerij Van de Sande, te inventariseren. Het is een omvangrijk archief dat we uiteraard niet in één avond kunnen bekijken. We proberen, bijvoorbeeld samen met Cultura & Zo, hier later in het jaar nog een vervolg aan te geven

Website

De website van de vereniging is weer verder uitgebreid. We hebben foto's toegevoegd, onder andere naar aanleiding van het Boerderijenboek en Nootdorps Verleden. We hebben oude kaarten toegevoegd en de diverse routes zijn bijgewerkt naar aanleiding van wat kleine verbeteringen.

Noitdorpse Historiën

Over de rijke historie van Nootdorp

[Noitdorpse Historiën](#) [Publicaties](#) [Monumenten](#) [in Woord](#) [in Beeld](#) [in Kaart](#) [in Polders](#) [in Tijd](#) [in Families](#)

Over Noitdorpse Historiën

Welkom op de website van Noitdorpse Historiën, sinds 28 februari 2001 de vereniging van gelukkigen in de historie van het mooiste dorpje van de wereld en omstreken: Nootdorp. Op deze pagina is van alles te vinden over de historie van ons dorp, in beeldmateriaal, tekstvorm etc.

Kijk gerust eens rond. Mocht u gegrepen zijn door wat u ziet, aarzel dan vooral niet om lid te worden! Voor vragen, suggesties of opmerkingen verwijzen wij u graag door naar onze contact pagina.



De foto's staan vooral op straatnaam en geven een mooi beeld van de huizen in die straat. Ook de foto's van de burgemeesters en diverse festiviteiten vind je op de website. Zo proberen we de website steeds meer uit te breiden met het beeldmateriaal dat we vinden. Nieuw materiaal is altijd welkom!

Verder zijn de beschrijvingen van alle rijks- en gemeentelijke monumenten toegevoegd met een recente foto van het object. In de beschrijving de reden waarom iets een monument is. Zo ontstaat er een beeld van al het moois in ons dorp. Hierbij moeten we helaas ook wel constateren dat er veel moois is verdwenen, zeker wanneer je naar de oude foto's van de diverse straten kijkt.

Concert Dorpskerk

We zijn aan het nadenken over een concert in de Dorpskerk. In het verleden hebben we al eens een Mozartconcert georganiseerd in de Dorpskerk. Nu echter het orgel gerestaureerd is geeft dat weer

andere mogelijkheden. Volgens de restaurateurs is het één van de beste barokke orgels in Nederland, het zou zelfs tot de top 5 beste orgels behoren.

Samen met de kerkenraad willen we kijken hoe we dit vorm zouden kunnen geven. We kennen een aantal organisten die we kunnen benaderen om een concert te geven. We denken aan het najaar om dit te organiseren.



Bericht van de penningmeester

Inmiddels hebben al veel leden de contributie voor 2022 overgemaakt. Een flink aantal doet dat automatisch en anderen hebben dat gedaan naar aanleiding van een mail.

Doordat we een nieuw boekhoudprogramma hebben, heb ik degene die dat nog niet gedaan hebben eenvoudig een herinnering kunnen sturen. Voor volgend jaar betekent dat, dat we ook de contributiebriefjes automatisch gaan aanmaken en versturen via de mail of post.

Binnenkort zullen tijdens de jaarvergadering de financiële stukken van 2021 besproken worden en het voorstel voor de begroting van 2022. De kascommissie is gevraagd om de jaarstukken te controleren zodat we tijdens de vergadering verantwoording af kunnen leggen voor het gevoerde beleid en de financiën.

We gaan weer vooruit kijken en plannen maken voor het organiseren van een lezing en een jubileumfeestje.

De penningmeester, Monique de Koning

Sponsors

Blij zijn wij met onze sponsors. Het sponsorgeld is dit jaar gebruikt voor ons nieuwe boek. Net dat steuntje extra dat we goed kunnen gebruiken. Kijk eens op de website van onze sponsors, de moeite meer dan waard.

<https://helm-ruijgt.nl/>

<https://www.dijksmanpartners.nl/>

<https://debalijetuin.nl/>

<https://www.romynox.nl/nl/>



oorzitter	Secretaris	Penningmeester
Henk Rolvink Fonteinkruid 23 2631 DT Nootdorp tel.: 015 310 8117	Ninon Vis Berkenhof 17 2631 GJ Nootdorp tel.: 015 310 9680	Monique de Koning Veldsalie 16 2631 TH Nootdorp Tel.: 015 310 6717
www.noitdorpsche-historien.nl		

Colofon: ISSN 1570-1662

Uitgave van de Vereniging Noitdorpsche Historiën
Redactieadres: Fonteinkruid 23, 2631 DT Nootdorp.

Samenstelling en redactie:

Henk Rolvink, Ninon Vis, Monique de Koning



Verschijsning

De Nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal.

Verspreiding

Leden van de Vereniging Noitdorpsche Historiën ontvangen de Nieuwsbrief gratis. Niet-leden betalen € 2,50 per nummer.

Contributie

De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per jaar.

Rekeningnummer: NL 94 RABO 0137 3596 75.

De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft onder nummer 271.971.110.

De statuten zijn vastgelegd in notariële akte op 28 februari 2001.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.