

Per kwartaal verschijnende  
uitgave van de vereniging  
Noitdorpsche Historiën

20<sup>e</sup> jaargang  
nr 1, mrt. 2021



*In deze nieuwsbrief:*

<i>Van de voorzitter</i> .....	1
<i>Nieuwe leden</i> .....	1
<i>Facebook</i> .....	1
<i>e-mail adres</i> .....	1
<i>Twintig jaar Noitdorpsche Historiën 2001 - 2021</i> .....	2
<i>Oud-burgemeester Jos Waals overleden</i> .....	4
<i>Jubileumjaar</i> .....	5
<i>Nootdorp 740 jaar</i> .....	5
<i>Nootdorps Verleden</i> .....	5
<i>Kortebaandraverij Nootdorp</i> .....	6
<i>Zes borden</i> .....	7
<i>Leo de Kort overleden</i> .....	7
<i>Dia's Bertus de Groot</i> .....	7
<i>Van de penningmeester</i> .....	8

## Van de voorzitter

De eerste Nieuwsbrief in ons jubileumjaar, het vierde lustrum ofwel ons 20-jarig bestaan. De allereerste Nieuwsbrief verscheen op 1 februari 2002. U heeft de 77<sup>e</sup> editie in handen. Naast de reguliere editie hebben we ook drie maal een speciale editie uitgegeven. In 2008 met als thema de Bieslanddagen, in 2016 met als thema de Tedingerbreekpolder en in 2019 met als thema het Verzet in Nootdorp.

Als bestuur gaan we dit jaar natuurlijk kijken wat er mogelijk is om nog iets te kunnen vieren met onze leden en andere belangstellenden. We hebben een aantal plannen maar die zijn afhankelijk van, tja, u snapt het wel. We hopen wel tegen einde van het jaar het nieuwe boek te kunnen presenteren, zie verderop. We houden u op de hoogte.

## Nieuwe leden

In de afgelopen periode hebben zich helaas geen nieuwe leden gemeld.

## Facebook

Ook onze vereniging staat op Facebook: [www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien](http://www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien). We willen deze pagina gebruiken om contact te houden met onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.



## e-mail adres

Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door op [info@noitdorpsche-historien.nl](mailto:info@noitdorpsche-historien.nl) en u blijft op de hoogte van het laatste nieuws.

# Twintig jaar Noitdorpsche Historiën 2001 - 2021

(door Ninon Vis)

Twintig jaar geleden schreef Dick den Hollander in De Eendracht een artikel over de oprichting van een nieuwe vereniging in onze gemeente: Noitdorpsche Historiën. Er stond een foto bij van de initiatiefnemers: Henk Rolvink (voorzitter), Peter Ripken (penningmeester) en Arno Lammers (secretaris). Diezelfde foto konden we 17 februari jl. opnieuw aantreffen in De Eendracht. Het bijbehorende artikel was nu een interview met Henk – nog steeds voorzitter – over het 20-jarig bestaan.

Aanleiding tot de oprichting was de fusie met Pijnacker, waarover in november 2000 een grote volksraadpleging werd gehouden. Vermoedelijk uit angst voor annexatie door Den Haag, stemden de meeste Nootdorpers voor. Maar de geschiedenis moest bewaard blijven en dat is – volgens ons – voor honderd procent gelukt.

De eerste Nieuwsbrief van Noitdorpsche Historiën, die het contact met de leden moest onderhouden, verscheen in februari 2002. In diezelfde tijd werd een website geïntroduceerd. Dit alles ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan.



Links Dick den Hollander met George van der Zanden met de eerste Nieuwsbrief

George van der Zanden gaf het kwartaalblad vorm, waarin onder meer interviews stonden met leden van bekende Nootdorpsche families. De artikelen boekten succes, dus leek het een goed idee om een boek samen te stellen over deze families. Het was een tijd waarin de mensen steeds meer belangstelling kregen voor lokale geschiedenis. Dat bleek wel bij de uitgave van “Nootdorpers” in 2003, want dit eerste boek van de vereniging was al zo snel uitverkocht dat een tweede druk volgde en tenslotte alle 1300 exemplaren zijn verkocht.

De auteurs, Nel v.d. IJssel en Ninon Vis, zagen tot hun verbazing hoe leden van de geïnterviewde families in groepjes op straat soms tamelijk heftige discussies



Presentatie van het eerste boek van de vereniging. Vooraan de schrijvers met links Ninon Vis en rechts Nel van den IJssel met burgemeester Buddenberg. Achter links de uitgever, Ron Schenk met naast hem voorzitter Henk Rolvink. (Foto: Jan Wenteler)

voerden. Kennelijk liepen niet alle herinneringen synchroon...

## Avond Jan Janssen

Naar aanleiding van het feit dat het in 2002 40 jaar geleden was dat Jan Janssen zijn eerste profcontract tekende organiseerden we op 27 juni 2002 een speciale avond voor Jan. Familie, vrienden, oud-collega's en vele belangstellenden, onder wie uiteraard heel veel Nootdorpers, bezochten die avond, – die geopend werd door Piet van der Kruk –. De bovenzaal van het oude Witte Paard was gevuld met ongeveer 150 mensen. Het was één van de laatste evenementen in het Witte Paard aan de Julianastraat. Aan het eind van de avond werd Jan benoemd tot erelid van de vereniging.



Voorzitter Henk Rolvink reikt de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap van de vereniging uit aan Jan Janssen.

## Lezingen

Ook het boek dat het jaar daarop verscheen “Nootdorp van veen tot steen”, waarin Noud Janssen en Arno Lammers de ontstaansgeschiedenis van ons dorp en de nieuwe ontwikkelingen uitvoerig beschreven, ging vlot van de hand, mede doordat het nogal eens als relatiegeschenk diende.



Toen het derde boek verscheen, "Nootdorpers II" getiteld, was het bestuur zo enthousiast, dat er meteen een forse oplage werd gedrukt met het gevolg, dat hiervan nog wel exemplaren in de opslag liggen. Het eerste exemplaar werd in 2005 in ontvangst genomen door de bijna 80-jarige oud-burgemeester Winkel, die speciaal hiervoor naar Eetcafé 1837 was gekomen.



Op 16 juni 2001 presenteerde de vereniging zich voor het eerst op de Jaarmarkt. Van links naar rechts voorzitter Henk Rolvink, secretaris Arno Lammers, Dick den Hollander en penningmeester Peter Ripken.

Het ledental steeg langzaam maar gestaag, mede doordat via kraampjes op de jaarmarkten en braderieën reclame werd gemaakt.

In 2006 bestond de vereniging 5 jaar, gevierd door het organiseren van twee volgeboekte Mozart-concerten in de Dorpskerk.

Zoals statutair voorgeschreven is houdt de vereniging trouw elk voorjaar een ledenvergadering, maar tot nog toe is het nooit gelukt om hier grote belangstelling voor te kweken, zelfs niet als de inderdaad wat saai bijeenkomsten worden opgeluisterd door een lezing of

film. Men heeft kennelijk het volste vertrouwen in het bestuur...

Wel een groot succes was de samenwerking met bibliotheek Oostland in de tijd dat de Nootdorpse bieb nog gehuisvest was aan de Koningin Wilhelminastraat.

We kregen een mooi logo van de bibliotheek met de Dorpskerk en het blauwe slangenwapen en we mochten vier lezingen – met koffie en thee voorziening - per jaar houden in de boven- of benedenzaal. Deze voordrachtsavonden met lezingen over onder meer Nederlandse windmolens, de harddraverijen, oude ambachten, de slag om Ypenburg, 200 jaar Koninkrijk, de wijkverpleging en de Hofpleinlijn, werden meestal goed bezocht.

Boven in de bibliotheek richtten wij het zogeheten HIP (Historisch Informatie Punt) in, waar ook de afdeling geschiedenis zich bevond en waar elke woensdag- en zaterdagmiddag iemand van de vereniging aanwezig was om eventuele vragen te beantwoorden. De opzet was leuk, het resultaat iets minder, want de aanloop was nooit overweldigend. De bestuursleden en vrijwilligers zoals het echtpaar Dobbenga, Anneke Verbeek en Noud Jansen konden niet klagen over de drukte. Het HIP heeft bestaan van 2010-2014.

#### Vlotte verkoop

In geldnood heeft de vereniging tot nog toe nooit gezeten, mede dankzij de vlotte verkoop van een inmiddels indrukwekkende lijst boeken en enkele giften, waaronder die van Fonds 1818. Zowel makelaar Dijksman & Partners als installateur Helm Ruijgt zijn al vele jaren zeer gewaardeerde sponsors. Contributieverhoging kwam wel eens ter sprake, maar is in al die jaren nooit nodig gebleken.

Het uitgeven van boeken in eigen beheer bleek steeds weer mogelijk.



Op 16 oktober 2010 werd het Historisch Informatie Punt door wethouder Francine de Jong geopend in de Bibliotheek aan de Koningin Wilhelminastraat. We missen een dergelijk contactpunt enorm. Er was een voortreffelijke samenwerking met de bibliotheek en het is jammer dat dit geëindigd is omdat de ruimte in de nieuwe locatie van de bibliotheek niet toereikend was. Wel staan de boeken van de vereniging in CultuRA.



Piet van der Kruk kwam met het idee de Nootdorps Olympiërs onder de loep te nemen. Naar aanleiding van de uitgave "Nootdorps Olympiërs" vond in 2008 in CulturA een drukbezette avond plaats met een sport-forum en een lezing over de Olympische Spelen. Vier van de zes Olympische Nootdorpers waren aanwezig, namelijk zwemmer Wieger Mensonides, wielrenner Jan Janssen, gewichtheffer Piet van der Kruk en schaatser Menno Boersma. Ook kwamen de zonen van de overleden hardlooper Puck Brouwer naar Nootdorp.



Van links naar rechts Piet van der Kruk, Wieger Mensonides, Menno Boelsma en Jan Janssen met het boek Nootdorps Olympiërs.

Het eerste exemplaar van het boek "(Her)ken Nootdorp" in 2013, samengesteld door de familie Rolvink, mocht de Huurdersvereniging in ontvangst nemen, waarna ook de uitgave van "Maalderij de Eendracht", geschreven door Willem Janssen, in 2016, een feestelijke aangelegenheid werd.

Natuurlijk werd er veel vergaderd door het bestuur over de financiële consequenties van al deze uitgaven, maar steeds weer bleek het toch te kunnen, niet in de laatste plaats door de enthousiaste medewerking eerst van uitgever Ron Schenk en later van drukkerij Van de Sande.

Het boek over Nootdorp in oorlogstijd, "In de slagschaduw" getiteld, dat na gezamenlijke inspanning tenslotte door Noud Janssen is geschreven, vergde enorm veel tijd en inzet. In 2017 lag het in de boekwinkel, er is nog steeds vraag naar, maar de laatste exemplaren werden afgelopen winter verkocht.

Daarna kwam in 2019 de klapper: het grote, loodzware "Boerderijenboek" van Willem Janssen. Alle 750 exemplaren zijn verkocht. Het boekwerk reisde naar Amerika en Australië en de vereniging kwam uit de kosten, want er was toch wel een risico genomen. Toen de vele voorinschrijvers hun exemplaar kwamen ophalen in Grand Café 1837 stond de rij wachtenden tot in de Dorpsstraat.

Zowel Willem Janssen als Noud Janssen (geen familie) werken momenteel aan nieuwe boeken, respectievelijk over tuinderijen en een aanvullende

heruitgave van de Kroniek van Nootdorp. Hopelijk is er nog steeds veel belangstelling voor onze lokale geschiedenis, want nu het inwoneraantal zo is gegroeid, zou je verwachten dat het ledental (nu rond de 160), ook zal stijgen. Wij hebben gehoord dat er nieuwe Nootdorpers zijn, die na hun verhuizing tegen vrienden beweren in een buitenwijk van Den Haag te wonen, omdat ze Nootdorp als naam van hun nieuwe woonplaats niet zo kunnen waarderen... Zij moeten snel van hun dwaling worden genezen.

## Oud-burgemeester Jos Waals overleden

Jos Waals, die van 1980 tot 1991 burgemeester van Nootdorp was, is op 22 februari jl. op 77-jarige leeftijd plotseling overleden.

Jos werd op 21 oktober 1943 in Dreumel als burgemeesterszoon geboren. In 1946 werd zijn vader burgemeester van Lichtenvoorde. Zo groeide hij op in de Achterhoek, maar na de hbs in Doetinchem liet hij de regio achter zich. Hij ging aan de Rijksuniversiteit Groningen sociale wetenschappen studeren. Voor hij in augustus 1980 op 35-jarige leeftijd werd benoemd als burgemeester van Nootdorp, was hij directeur van de stichting Natuur en Milieu Overijssel. "Ik wilde wel graag burgemeester worden, maar niet omdat mijn vader dat ook was", zei Waals in een interview. Uiteindelijk bleef hij tot 1991 burgemeester van Nootdorp. In 1991 werd hij burgemeester van Venray (L). Die functie oefende hij uit tot zijn pensioen in 2009, waarna hij nog enkele maanden als waarnemer in functie bleef tot 1 januari 2010.



Als burgemeester van CDA-huize was Jos allesbehalve gemiddeld. Hij stak fysiek en als bestuurder boven het maaiveld uit. Jos ging de confrontatie niet uit de weg. Hij was heel oprecht, poneerde zijn opvattingen soms weinig subtiel, was nogal eens kort door de bocht en hield niet van geneuzel of getreuzel. "Je kunt niet iedereen pleziëren en niet alle belangen tegelijk behartigen. Dat is eigen aan het vak van burgemeester en vereist soms afstandelijke professionaliteit", zei hij eens. Daartegenover stond zijn grote sociaal hart. Buiten het gemeentehuis was hij een echte Bourgondiër, die hield van een mooi glas wijn en lekker eten. Hij was

ook een liefhebber van literatuur en van sport. Tot het laatst golfde hij. Na zijn pensionering bemoeide Jos zich niet meer met de lokale politiek. Hij bleef in Venray wonen en bleef maatschappelijk actief. Zo was hij als wielierliefhebber de enthousiaste voorzitter van de fanclub van Wout Poels. Jos Waals werd op 28 april 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn grote maatschappelijke verdiensten.

## Jubileumjaar

Op 28 februari 2001 is onze vereniging officieel opgericht. Bij notaris Michiel Kouwenhoven van Notariskantoor Caminada passeerde de akte van oprichting. Dit jaar willen we hier aandacht aan besteden en we zijn op zoek naar ideeën die dit jubileum vorm kunnen geven. Laat van u horen zodat we er met z'n allen – hopelijk – een mooi jubileumjaar van kunnen maken. Bel ons of stuur een e-mail naar [info@noitdorpsche-historien.nl](mailto:info@noitdorpsche-historien.nl). We horen graag!

## Nootdorp 740 jaar

Onze vereniging viert haar 20-jarig jubileum in het jaar dat het alweer 40 jaar geleden is dat Nootdorp het 700-jarig bestaan vierde. Via José Lamens-Koele en Greet en Piet Janssen ontvingen we diverse aandenken van een feestelijk jaar waarin de Nootdorpse gemeenschap uitbundig feest vierde.



*De familie Koele op weg naar de jaarlijkse Jongveedag tijdens de kermisweek in 1981*

Van Greet en Piet ontvingen we een volle fles wijn: Chateau Brassershof, speciaal gebotteld voor het 700-jarig bestaan van Nootdorp. Het is zeer



waarschijnlijk dat dit nog de enige volle fles is, onaangebroken in 40 jaar. Een uniek exemplaar dus en mogelijk dat we deze fles gaan veilen voor het goede doel in combinatie met iets feestelijks rondom ons 20-jarig jubileum en het feit dat het 40 jaar geleden is dat we Nootdorp 700 vierden. U hoort nog van ons hoe we dit gaan

doen en samen met de suggesties die we mogelijk nog binnen krijgen gaan we zeker kijken wat we in dit jaar kunnen doen aan festiviteiten.

## Nootdorps Verleden

De werktitel voor het nieuwe boek dat Noud Janssen aan het afronden is. Ook dit gaat een kloek boek worden, we gaan hetzelfde formaat gebruiken als het Boerderijenboek. We streven naar een datum tegen eind van dit jaar als moment van uitgave. Op dit moment wordt een offerte aangevraagd en is een groep mensen de eerste tekst een het lezen en corrigeren. In de komende periode gaan we dan ook aan de slag om sponsors te werven en het boek onder ieders aandacht te brengen. We gaan een voorinschrijving openen op het moment dat we duidelijkheid hebben over de prijs.

Velen van ons kennen ongetwijfeld de 'Kroniek van Nootdorp', deel I geschreven door ds. Caspar Spoor in 1966 en deel 2 geschreven door historicus Job Vink in 1990. Later verscheen 'Nootdorp, van veen tot steen', in 2004 geschreven door Noud Janssen en Arno Lammers. Het nieuwe boek is een bewerking van de genoemde drie boeken aangevuld met de nieuwste gegevens over de geschiedenis van ons dorp, samengebracht in dit nieuwe boek.

We geven alvast een voorproefje over het onderwerp huiselijk comfort en elektriciteit.

*Totdat de huizen vanaf 1925 op het elektriciteitsnetwerk werden aangesloten, werden de huiskamer en keuken verlicht met petroleumlampen. Sommige huizen hadden gaslampen tot die tijd (en ook nog wel daarna). Daarvoor werd ook wel moerasgas gebruikt. Bij het huis had men een gasbel met een installatie om het gas op te vangen dat met een leiding naar binnen werd gevoerd.*

*Hoewel bij een raadpleging in 1910 bleek dat de animo voor een aansluiting op elektriciteit niet groot was (elektrische stroom was duur), besloot de gemeente dat het verstandig was als Nootdorp mee zou gaan met de zegeningen van de vooruitgang der techniek. De lantaarns voor de straatverlichting moesten handmatig worden ontstoken en de lichtopbrengst was matig. Het elektrisch licht was feller, minder*



brandgevaarlijk en kon centraal worden bediend. Op 2 september 1913 besloot de gemeente om aan Delft en Stompwijk de voorwaarden te vragen voor aansluiting op het gas en elektrische stroom. Delft had sinds 1 november 1910 een elektriciteitscentrale met twee stoomturbines. Omdat in Delft het aantal aansluitingen van bedrijven en particulieren snel steeg, kon de centrale de stroom steeds goedkoper opwekken. Daar kwam bij dat de Nederlandse Kabelfabriek die in 1913 in de voormalige gemeente Vrijenban was opgericht, goed geïsoleerde stroomkabels kon leveren. De gemeente Nootdorp koos uiteindelijk voor stroomlevering door Delft. De gemeenteraad van Delft besloot in oktober 1914 om zo'n contract met Nootdorp aan te gaan. Toch duurde het tot 1922 alvorens het dorp (tot aan de Kruisweg) op het elektriciteitsnet van Delft werd aangesloten door elektrotechnisch handelsbureau Elmer & Co. De kosten voor aansluiting op deze kabel bedroegen f 12.500,- en de kosten voor de inrichting van het bovennet en de transformator werden begroot op f 9.200,-. Om die kosten te dekken sloot de gemeente een obligatielening af. In 1925 richtte het



gemeentebestuur een eigen Nootdorps gemeentelijk elektriciteitsbedrijf op dat verantwoordelijk werd voor de distributie van de stroom. Vlot daarna werden de eerste huizen van stroom voorzien. In 1929 waren er 139 huizen en bedrijven aangesloten op het elektriciteitsnet. In 1930 kregen de huizen langs de 's Gravenweg en de Dwarskade ook een aansluiting. Gerrit Ruijgt werd als gemeentebode belast met een nieuwe taak: hij werd meteropnemer van het Nootdorps Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. Iedere

maand deed hij de ronde in het dorp om de meters op te nemen. Vanaf 1938 werd deze taak verricht door P. Spierts.

Gelijktijdig met de toelevering van stroom aan de huizen werd ook straatverlichting aangebracht. In 1932 werd een verbeterde verlichting langs de Kerkweg aangebracht. Deze proef was zo succesvol dat de gemeenteraad in 1933 besloot die verlichting ook langs de Molenweg, Dorpstraat, Kerkweg, Oudeweg en een deel van de Achterweg aan te brengen.

De gemeentelijke elektriciteitsbedrijven van Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden en Rotterdam voorzagen langzamerhand ook de andere gemeenten in de provincie Zuid-Holland van elektriciteit, waardoor er geen noodzaak was om een provinciaal elektriciteitsbedrijf op te richten. In 1941 werd wel het Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) opgericht, maar dit was tot 1987 slechts een hoogspannings-transportbedrijf van de zes gemeentelijke energiebedrijven om elektriciteitsconsumptie en -productie beter op elkaar te kunnen afstemmen.

Als een huis eenmaal was aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, werden in het begin de aansluitpunten in de keuken en huiskamer aangebracht. Als er een 'boven' was, gebruikte men nog gewoon de petroleumlamp of de kaarsenstandaard.

In 1949 hadden tien woningen in de meer afgelegen delen van het dorp, de zgn. onrendabele gebieden, nog steeds geen elektrische aansluiting.

In januari 1960 gingen Nootdorp en Delft samen met 's-Gravenzande, Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wateringen, die alle hun elektriciteit via het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf van Delft ontvingen, hun eigen elektriciteitsbedrijven ontmantelen en inbrengen in het door hen opgerichte elektriciteitsbedrijf Delfland. Hiermee wilden de gemeenten meer efficiency bereiken. Het gaf ook besparingen op de investeringen voor de aanleg van kabels en de bouw van transformatorgebouwen en het toepassen van gelijke tarieven in de aangesloten gemeenten.

Er is nog veel werk te verzetten maar het belooft weer een prachtige uitgave te worden. We houden u op de hoogte!

## Kortebaandraverij Nootdorp

Van Henk Hoogweg – zie ook onze Nieuwsbrief van december 2020 – ontvingen we het volgende persbericht:

### **Bijbeschrijving Kortebaan Nootdorp in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.**

De Corona pandemie is er de oorzaak van dat het een verloren jaar is voor de draf-sport en voor de kortebaansport in het bijzonder. Ondanks de sombere aanhef is er een lichtpuntje, de Kortebaan van Nootdorp wordt bijgeschreven in de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed van Nederland.



Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland omschrijft de bijschrijving als volgt.

Wat betekent bijschrijving in de Inventaris?

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland geeft aan dat een erfgoedgemeenschap zich actief en bewust inzet voor de toekomst van haar immaterieel erfgoed. Het draagt bij aan bewustzijn van het belang van dit erfgoed binnen en buiten de gemeenschap. Het heeft te maken met gezien worden, met herkenning en met trots. Doorgaans zijn er honderden vrijwilligers bij betrokken die zich belangeloos inzetten en (vaak) zonder subsidie al jaren met heel veel plezier werken aan een vorm van immaterieel erfgoed.

Samenvattend de kortebaar is iets om trots op te zijn en meer dan waard om in stand te houden, de bijschrijving betekent een steun in de rug voor het bestuur alsmede de tomeloze inzet van de vrijwilligers.



*Stichting Kortebaar Nootdorp*

We feliciteren de Stichting Kortebaar Nootdorp met dit mooie resultaat.

## Zes borden

Van de familie Jan van der Helm ontvingen we zes fraaie borden die zij weer via de familie Henk Schipma ontvingen. De borden zijn in 1997 ontworpen door Gerard Swaenepoel. Elk bord heeft een 18-karaats goudomranding. De tekening en het goud zijn vastgebrand op een temperatuur van meer dan 600°C. De borden kostten in 1997 f 39,50 per stuk. We zijn blij met deze gift en gaan eens kijken waar we deze borden kunnen laten zien. Een optie is Veenhage waar we al eerder een vitrinekast gevuld hebben met Nootdorpse spullen zoals kopjes, lepels, oude foto's, asbakken, glazen, etc. Die voorwerpen kregen we



vaak te leen van de helaas overleden Truus van der Neut-Rijgersberg, de vrouw van Hans.

Op de borden zien we:

1. De Dorpsstraat;
2. Het Raadhuis;
3. De viersprong
4. School met de Bijbel;
5. De Dorpskerk;
6. De Oudeweg.

Met dank aan de familie Jan van der Helm!

## Leo de Kort overleden

Via zijn zoon Léon ontvingen we het bericht dat op 30 januari 2021 ons lid Leo de Kort is overleden op Bij vele Nootdorpers is Leo de Kort bekend als Meester de Kort, leraar aan de Jozefschool.

Hij woonde in de Hesselt van Dinterstraat 1 en de meesten die reageerden op het overlijdensbericht op Facebook hebben goede herinneringen aan hem.

## Dia's Bertus de Groot

Via Bert de Groot ontvingen we een aantal dia's van zijn vader, Bertus de Groot. Bertus was onder andere gemeentebode maar ook voorzitter van het comité 700 jaar Nootdorp. De dia's hebben we laten digitaliseren en het resultaat was bijzonder. We zullen in de komende periode – vooral via Facebook – nog oproepen doen voor de dia's omdat niet altijd duidelijk is wie er op staan, ter gelegenheid waarvan de dia genomen is of waar de dia genomen is. Als voorproefje de volgende dia.



Volgens Bert zien we de volgende mensen op de dia van de afbraak van het oude Gemeentehuis: van links naar rechts Herman Hulst, Bertus de Groot en Wim de Bie.

De dia's zijn uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Plekken zoals de Kerkweg, de Oudeweg (meelhandel Jansen), de Laakweg en de Nieuwkoopseweg (woning – tuin van Oudshoorn) herkennen we wel. De zwart-wit dia's zijn lastiger. Het lijkt er op dat dit om één of meerdere bijeenkomsten gaat. We herkennen wel een paar mensen zoals burgemeester Schölvinc en meester Overtoom van de Jozefschool. Mogelijk is

het een werkbezoek van de Commissaris van de Koningin of iets met de onthulling van het Arcen-Velden monument.

We gaan het nog verder uitzoeken en mogelijk dat nog wat oudere Nootdorpers de beelden herkennen. We danken in ieder geval Bert voor het beschikbaar stellen van de dia's die weer een stukje onbekend beeldmateriaal toevoegt aan onze bibliotheek.

## Van de penningmeester

### Financiën 2020

In alle opzichten was 2020 een bijzonder jaar. Voor het eerst werd de jaarvergadering in februari gehouden. En dat was maar goed ook. De cijfers werden goedgekeurd en de begroting werd ook akkoord bevonden. Daarna was alles al snel heel anders. Het welbekende virus gooide roet in het eten. Onze mooie plannen rondom het feest van de 75e jarige bevrijding konden niet uitgevoerd worden. Ook een eventuele lezing of workshop konden we niet organiseren. Financieel is dan ook niet veel gebeurd in 2020.

Het is niet mogelijk om een jaarvergadering vroeg in dit jaar te organiseren. De kascontrole heeft wel plaatsgevonden en is op een bijzondere manier verricht. De heren Groenewegen en Dingjan hebben digitaal de stukken toegestuurd gekregen en de vragen via mail aan mij gesteld. Nadat ze de antwoorden hadden gekregen hebben zij hun akkoord gegeven voor de stukken. We zijn uiteraard erg blij dat ze dit op deze manier hebben gedaan en willen hen daarvoor via deze weg hartelijk bedanken.

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een kleine positief resultaat, t.w. 466,09 euro. Dit zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Via de actie van de Rabobank is een mooi bedrag van 864,65 euro ontvangen. Dat zal gebruikt worden bij de investeringen die gedaan moeten worden voor het nieuwe boek over de tuinderijen.



De financiële stukken zullen via mail verstuurd worden naar de leden, van wie wij een mailadres hebben. De leden van wie wij geen mailadres hebben, maar die wel graag de stukken willen inzien kunnen deze opvragen bij mij door een mail te sturen naar [monique.de.koning@xs4all.nl](mailto:monique.de.koning@xs4all.nl) of door te bellen naar 015 3106717. Als leden geen mailadres hebben zorgen we ervoor dat de stukken worden thuisbezorgd.

### Financiën 2021

We rekenen er op dat ieder lid zijn/haar contributie zal voldoen en ons blijft steunen. We gaan ervan uit dat we ergens in het 2e gedeelte van 2021 weer

bijeenkomsten kunnen organiseren voor onze leden. We hebben via de mail onze leden, die de contributie nog niet hebben voldaan, een verzoek gedaan om dat te doen.

Treft u een brief aan bij deze nieuwsbrief, dan heeft u geen mailadres aan ons gegeven en heeft u de contributie nog niet betaald. Wilt u dit dan z.s.m. doen?

Dit jaar wordt er door Noud Janssen hard gewerkt aan een nieuw boek, dat hopelijk aan het einde van dit jaar zal worden uitgegeven.

En natuurlijk zullen we 4 keer een nieuwsbrief uitgeven met leuke interessante artikelen.

*De penningmeester, Monique de Koning*

We hebben dit jaar ook weer 2 sponsors, te weten Dijkman & Kruijer en Helm & Ruijgt. Daarvoor zijn we die bedrijven natuurlijk erg dankbaar.

<https://www.dijkmanpartners.nl/>

<https://helm-ruijgt.nl/>



Voorzitter	Secretaris	Penningmeester
Henk Rolvink Fontein kruid 23 2631 DT Nootdorp tel.: 015 310 8117	Ninon Vis Berkenhof 17 2631 GJ Nootdorp tel.: 015 310 9680	Monique de Koning Veldsalie 16 2631 TN Nootdorp Tel.: 015 310 6717

[www.noitdorpsche-historien.nl](http://www.noitdorpsche-historien.nl)

### Colofon: ISSN 1570-1662

Uitgave van de Vereniging Noitdorpsche Historiën  
Redactieadres: Fontein kruid 23, 2631 DT Nootdorp.

### Samenstelling en redactie:

Henk Rolvink, Ninon Vis, Monique de Koning



### Verschijsning

De Nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal.

### Verspreiding

Leden van de Vereniging Noitdorpsche Historiën ontvangen de Nieuwsbrief gratis. Niet-leden betalen € 2,50 per nummer.

### Contributie

De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per jaar.

Rekeningnummer: NL 94 RABO 0137 3596 75.

De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft onder nummer 271.971.110.

De statuten zijn vastgelegd in notariële akte op 28 februari 2001.

*Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.*