

Nieuwsbrief



Per kwartaal verschijnende
uitgave van de vereniging
Noitdorpsche Historiën

19^e jaargang
nr 3, sep. 2020



In deze nieuwsbrief:

<i>Van de voorzitter</i>	1
<i>Nieuwe leden</i>	1
<i>Facebook</i>	1
<i>e-mail adres</i>	1
<i>Onze Oranjevereniging</i>	2
<i>Openbare lagere school</i>	5
<i>Piet van der Kruk</i>	5
<i>Nieuw Raadhuis</i>	6
<i>Kist en sleutelhart (vervolg)</i>	7
<i>Van de penningmeester</i>	8

Van de voorzitter

De derde Nieuwsbrief in dit bijzondere jaar. We vieren 75 jaar bevrijding maar vanwege Corona is dit allemaal anders geworden. Ook de evenementen die we zo gewoon waren zijn er dit jaar niet. De kermisweek om er maar één te noemen. Maar ook de Nootdorpsche vakantieweek ziet er dit jaar heel anders uit. Met veel creativiteit is hier toch nog wat moois van gemaakt. De Jaarmarkt, waar we altijd staan en waar het gezellig is gaat ook niet door. In deze Nieuwsbrief daarom het verhaal van onze Oranjevereniging, een vereniging die al zo lang voor de Nootdorpsers mooie feesten organiseert met inzet van heel veel vrijwilligers.

We vertrouwen er op dat het virus onder controle komt en dat we daarna weer de bekende en gezellige Nootdorpsche feesten en activiteiten kunnen organiseren. We kijken daar naar uit.

Nieuwe leden

In de afgelopen periode hebben zich helaas geen nieuwe leden aangemeld.

Facebook

Ook onze vereniging staat op Facebook: www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien. We willen deze pagina gebruiken om contact te houden met onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.



e-mail adres

Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door op info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de hoogte van het laatste nieuws.

Onze Oranjevereniging

(door Monique de Koning)

Dit jaar is HET jaar van "75 jaar bevrijding", een jaar waarin dat groots gevierd zou worden. Helaas is dit door het bekende virus niet mogelijk geweest. Sinds ik deel uit maak van het bestuur van onze vereniging verdiep ik me graag in de geschiedenis van onze verenigingen. De Oranje Vereniging kan nu voor het eerst in het bestaan geen feesten organiseren en daarom leek me dat een goede aanleiding om eens in het verleden van deze vereniging te "duiken". In ons eigen archief troffen we alleen een programmaboekje aan van 1945. In dat jaar werden in september weer "feesten" georganiseerd door de Oranje Vereniging Nootdorp ter gelegenheid van de bevrijding.



Het programmaboekje laat in detail zien wat er destijds werd georganiseerd. Het bestuur van toen, met C.G. van Dorp als voorzitter, M.C. Casteleijn als secretaris en A.A. Tetteroo als penningmeester, had samen met de overige bestuursleden er alles aan gedaan om er een mooi feest van te maken.

Om hier te kunnen ontdekken wat er daarna is gebeurd kreeg ik van het huidige bestuur, met als voorzitter K. van Dorp, hun archiefdoos, zodat ik op onderzoek uit kon gaan. Tot mijn verbazing zijn de eerste stukken die terug te vinden zijn van februari 1949. Van de periode tussen 1945 en 1949 is helaas niets te vinden. In 1949 hadden burgemeester

Volgorde der stoet.

1.	Prins en Prinses te paard.	Q. van Dijk - Willy van Dijk
2.	Muziekvereniging.	
3.	Indiaan te paard.	Q. van Dijk Qz.
4.	Meisje uit Curacao.	Riet de Groot
5.	Indianen.	Leny de Groot - Cor Groenewegen
6.	Roodkapje.	Joopje Koot
7.	Verpleegsters.	Lida en Mies van Dijk
8.	Klompertje en zijn wijfje.	Nel en Mies Koot
9.	Vredesengel.	Groep Versluijs
10.	Bruidspaar.	Jaap en Grietje Dijkshoorn
11.	Volendammer.	Geesje Roosink
12.	Zeeuwte.	Suse Roosink
13.	Roodkapje en de wolf.	Rie van Eijk
14.	Hans, Grietje en de heks. Stiertje Verburg, Leny Bloemberg, Elly d. Boer	
15.	Rode Kruis Zusterjes.	Laura Overtoom, Corrie de Koning
16.	Sneeuwvitje en 7 dwergen.	Groep Commandeur e. a.
17.	Zeeuwsche Boer en Boerin.	Jenny de Jong, Leo van Eijk
18.	Voedselvoorziening in O. T.	Fietje Dijkshoorn, Marietje v. Rheenen
19.	Voddezak.	Hans v. d. Sande
20.	Voorheen en Thans.	Tienus v. Logchem, Henkje de Bie
21.	Clown.	Eef Ripken
22.	Versierde fiets.	Lau Dijkshoorn
23.	Neger.	Piet Ripken
24.	De nieuwe onderzeeër.	Kees Koot
25.	Vissertje.	Henkje de Bie Hz.
26.	Een Boerenfamilie.	Groep Hoogendijk
27.	Lid van den Burgerwacht.	Jo Westdorp
28.	Kano.	Fam. v. d. Goes

De gekostumeerde kinderoptocht. De optocht vertrok van het speelplein van de Jozefschool en ging via de Veenweg, Kerkweg, Molenweg naar het feestterrein aan de Dorpsstraat.

Schölvink en kapelaan Bijnsdorp een overgangscommissie bijeen gebracht om de vereniging nieuw leven in te blazen. Zo net na de oorlog was er behoefte aan "vertier", "gezelligheid" en de saamhorigheid was natuurlijk groot. Samen met o.a. de heren Beukema, Kerklaan en Van Leeuwen zorgden ze ervoor dat er weer een algemene ledenvergadering georganiseerd werd. Daar konden nieuwe bestuursleden gekozen worden. In die dagen woonden er ca 2.500 mensen in Nootdorp, daarvan was bijna de helft lid van de vereniging (volgens de stukken). Vanaf 1949 werden de festiviteiten weer jaarlijks georganiseerd.

Kandidaten

Op 21 maart 1949 was het zover: de eerste ledenvergadering in het Nové gebouw. Met de ongeveer 50 aanwezige leden werd gestemd over de nieuwe bestuursleden. De belangstelling voor een bestuursfunctie was groot en het aantal kandidaten was daarom ook behoorlijk. Wel was er de uitdrukkelijke wens, dat zowel de katholieken, als de protestanten en hervormden eerlijk vertegenwoordigd zouden zijn. Deze vereniging wilde immers voor alle dorpelingen evenementen gaan organiseren, dus het draagvlak moest groot zijn. Een aantal namen van potentiële kandidaten, te vinden in het archief:

A.A. van Wieringen, Leen de Baat, B. Beukema, L. de Bie, E.H. de Bie, Maarten 't Hart, G. van Tilborg, Arie Post A Jzn, Jac. Steeneveld, C. van Tilburg.

Over een paar genomineerden vinden we nog meer informatie. A. A. van Wieringen was voorzitter van de P.v.d.A. en in krantenberichten werd destijds gesuggereerd, dat hij zich kandidaat had gesteld om zijn partij te kunnen promoten. In een brief van het bestuur van de P.v.d.A. werd de overgangscommissie duidelijk gemaakt, dat dit geenszins de bedoeling was, maar om problemen te voorkomen werd zijn kandidatuur toch ingetrokken.

C. van Tilburg was ook voorgedragen, maar liet in een schrijven weten dat hij zich niet kandidaat wilde stellen. Hieruit kunnen we concluderen dat er mensen op de lijst stonden, die daar zichzelf niet voor hadden aangemeld. E.H. de Bie werd uiteindelijk in het bestuur gekozen, maar bedankte toch voor de eer, omdat hij het te druk had met zijn eigen werkzaamheden.

De negen bestuursleden die uiteindelijk gekozen werden, verdeelden in een nieuwe vergadering op 24 maart de taken. H.U.A.C. de Wit werd tot voorzitter gekozen, E.H. de Bie (vervangen door A. Ouwendijk) werd secretaris en A.A.C. v.d. Helm penningmeester. Abr. Post vervulde de functie van algemeen adjunct. De overige bestuursleden waren Beukema, A.G. van Dijk, C. Koot, C.L. van Leeuwen en A. Post. De enige die van het vorige bestuur is herkozen was waarschijnlijk C. Koot, maar het is niet duidelijk of het om dezelfde persoon gaat.

Veel plezier

Direct dat eerste jaar wilde het nieuwe bestuur activiteiten rondom Koninginnedag organiseren. Ook toen was dat op 30 april, de verjaardag van koningin Juliana. Het bestuur besloot echter deze festiviteiten uit te stellen, omdat zoals in een verslag te lezen is: "... dit een minder geschikt moment is voor de tuinders van ons dorp". Gekozen werd voor 6 en 7 juli, de datum rondom het koperen huwelijks jubileum van het koninklijk paar.

Een andere feestelijke gebeurtenis is ook terug te vinden in het archief. Op 29 april 1949 werd voor het eerst in Nootdorp een "lintje" uitgereikt door burgemeester Schölvink en wel aan P.L. de Vreede vanwege zijn 40 jarig dienstverband bij N.W. Mooijman.

Op 4 mei 1949 vond een herdenkingsavond plaats voor alle slachtoffers van de 2e Wereldoorlog. Hiervoor ontving het bestuur een brief van de "commissie Nationale Herdenking" met richtlijnen. Deze richtlijnen zijn nog nagenoeg dezelfde als die nu van toepassing zijn: met twee minuten stilte, de 'Last Post' en natuurlijk de kranslegging.



De familie Steeneveld bij het ringrijden voor Café De Zon aan de Dorpsstraat.

In samenwerking met de harmonie was er op 30 april een concert en werd er een fakkeltocht georganiseerd, zodat de verjaardag van de koningin toch nog een feestelijk tintje kreeg.

In 1949 vonden dus op 6 en 7 juli weer de eerste "festiviteiten" plaats. Daarbij moeten we denken aan hardloopwedstrijden, kinderspelen (zaklopen, poppenkast), fietstochten voor verschillende leeftijden, autopuzzelritten, een etalage wedstrijd, een harddraverij, ringrijden en een aantal kermisattracties. De exacte locatie is niet helemaal duidelijk, maar veel gebeurde in en rond de Dorpsstraat.

In de Koningin Wilhelminastraat was een zogeheten "consumptient" neergezet, waar onder strikte voorwaarden alcoholische dranken geschonken werden aan mensen van 16 jaar en ouder.

Bij de harddraverij werd A. v.d. Sande winnaar en bij het ringrijden met paard was C. Steeneveld de beste. Het aantal deelnemers aan de overige activiteiten bleef laag, maar het lijkt erop dat de bewoners wel veel plezier hadden beleefd die twee dagen. Om mee te kunnen doen moest men wel lid zijn van de Oranje Vereniging. Het lidmaatschap kostte één gulden, de meer daadkrachtige inwoners werden opgeroepen om een hogere bijdrage te betalen. Met name de ondernemers waren ook toen al erg betrokken bij de festiviteiten. De mooiste etalage kreeg een prijs en in de etalages was een slagzin "verstopt", zodat de inwoners bij alle deelnemende winkeliers langs liepen.

Kamadjojo

Het bestuur had zich voorgenomen om in november "ontspanningsavonden" te organiseren voor de hardwerkende Nootdorpers. In november 1949 kwam Indra Kamadjojo naar Nootdorp. Dat was een verhalenverteller/danser, die later, in november 1951 zijn debuut maakte op de Nederlandse televisie bij de VARA. Nootdorp was dus zijn tijd vooruit. Doordat een Oranje Vereniging uit Brabant ons bestuur attent had gemaakt op zijn geweldige optreden, durfde het bestuur het aan om hem voor drie avonden naar Nootdorp te halen.

Hij bleek een artiest van formaat, want in de jaren 70 was hij als acteur betrokken bij de serie "De Stille Kracht" en hij was een aantal keren te gast in de "Late Lien Show" van de VARA. Zijn eerste voetsporen op het podium zette hij dus onder meer in Nové en in het verenigingsgebouw aan de Veenweg (het latere jeugdhuis). Bij de drie avondvullende voorstellingen konden steeds 300 leden aanwezig zijn. In het archief is helaas niet terug te vinden of de zalen elke avond ook zo goed gevuld waren. De toegang was gratis, maar ook nu moest men wel lid zijn van de Oranje Vereniging Nootdorp.

In het verenigingsgebouw werd in die dagen ook de Fancy Fair georganiseerd, dus dat was een mooie combinatie.



Het bestuur kon terug kijken op een mooi eerste jaar. Ook was tijdens een vergadering besloten dat er een aparte commissie opgericht moest worden om ervoor te zorgen, dat er een geschikte muziektent werd aangeschaft, zodat de concerten in de openlucht beter georganiseerd konden worden. Die commissie bestond uit 16 leden, De Wit was voorzitter, Hooijmans secretaris en Castelein werd tot penningmeester benoemd. Het zou tot 15 juli 1953 duren voordat de muziektent daadwerkelijk in gebruik genomen kon worden. De gemeente leverde een grote financiële bijdrage en de rest kwam van de ondernemers. De muziektent werd gebouwd door de fa. Van Tilburg. Het beheer van de muziektent kwam in handen van de Oranje Vereniging Nootdorp.

Te koud

In augustus 1949 ontving het bestuur een brief van de landelijke "Vereniging Oranjedag" met het verzoek om



De muziektent in het Wilhelminaplantsen

vanaf 1950 de festiviteiten rondom Koninginnedag voortaan rond 31 augustus te organiseren, de verjaardag van Wilhelmina. Dit omdat op 30 april het weer vaak "te koud" was. Waarschijnlijk is dit de oorzaak van het feit dat later onze feestweek in augustus plaatsvond. Het bestuur wilde graag drie keer per jaar iets organiseren. Zo kwam het dat er rond 30 april iets van festiviteiten waren, in augustus de "feestweek", gevolgd door ontspanningsavonden in november.

Die laatste avonden zijn er nu niet meer, maar het huidige bestuur heeft wel geprobeerd met o.a. het kapellen-festival hier nieuw leven in te blazen.

In 1950 werden dezelfde festiviteiten georganiseerd als in 1949. Echter, in de stukken is terug te vinden dat toen wel al een viswedstrijd en een wielervedstrijd werden georganiseerd. Iets wat nu nog steeds gebeurt. Deze vonden plaats rond 6 en 7 september. In november waren er weer drie ontspanningsavonden, dit keer een film-, toneel- en kleinkunstavond.

Elk jaar werd geëvalueerd welke activiteiten succes hadden en welke niet. Zo kon elk jaar het programma worden aangepast. In 1951 wordt gesproken over een gekostumeerde voetbalwedstrijd voor de jeugd t/m 16 jaar en komen termen als "tobbetje steken", "kopsabelen" en "kermis" voorbij. Van de Nootdorpse middenstand kwam het verzoek om geen



Sinds 1949 wordt er al een viswedstrijd georganiseerd

"versnaperingskraam" te plaatsen in de Dorpsstraat. Helaas is er geen reactie van het bestuur op dit verzoek terug te vinden in het archief, maar waarschijnlijk is dit verzoek niet gehonoreerd. Wel werd er strenger gecontroleerd op alcoholgebruik.

In 1953 wordt voor het eerst een vuurwerkshow georganiseerd, kosten: 250 gulden. De tekst van de "finale" was "Leve het vorstenhuis". Waar het vuurwerk werd afgestoken is niet duidelijk. Het zal ongetwijfeld een succes geweest zijn, want we hebben heel lang van de vuurwerkshow kunnen genieten.

In datzelfde jaar kwam wel een verzoek van de gemeentesecretaris om GEEN speelautomaten, zoals vogelpiek, flippers, balco's, bumpers en rotaries toe te

staan, omdat die appelleerden "aan een ongezonde speelzucht van het publiek".

Vanaf 1954 is besloten om de Oranjefeesten niet meer rond 31 augustus te organiseren, maar in de eerste week van augustus, in de schoolvakantie, om zoveel mogelijk kinderen vertier te kunnen bieden in die periode. Dus al 66 jaar geleden is onze "feestweek" ontstaan.

Openbare lagere school

(door Henk Rolvink)

Via Anja Meijer ontvingen we een aantal foto's van de openbare lagere school die rond 1900 aan de Veenweg stond op de plek waar later het rooms-katholieke verenigingsgebouw gekomen is.

Omstreeks 1894 werd deze (openbare) school gebouwd langs de Veenweg ter hoogte van huisnummer 69 (dat toen nog net tot het grondgebied van de gemeente Stompwijk behoorde). Het hoofd van die school was meester Coppens.



Deze mooie winterse foto is vermoedelijk omstreeks 1910 genomen. Even later vond ik op het Internet een mooie foto waarop de dochter van meester Coppens staat, mogelijk met haar moeder en oma. De foto is genomen voor de school. Henriëtte is de afzender van de kaart die zij stuurde aan den jonge juffrouw Aagje van der Burg aan het Oosteinde 168a in Delft.

Henriëtte Albertina Cornelia Maria Coppens is geboren op 6 mei 1902 in Stompwijk en zij is overleden op 31 augustus 1958 in Den Haag. Zij is in Rijswijk begraven bij haar ouders. Haar vader is Johannes Cornelis Albertinus Coppens en haar moeder is Cornelia Agnes van Eijk. Zij trouwen op 27 april 1900 in Stompwijk. Meester Coppens was weduwnaar van Johanna Maria Almekinders.

Meester Coppens begon op 1 maart 1887 als hoofd van de openbare lagere school. Uit de krant van 21 december 1886 blijkt dat er drie mensen werden voorgedragen voor de functie.

Voordracht: voor hoofd der school te Stompwijk H. A. Meerburg, te Haarlem; C. van Saarloos, te 's-Hage; J. C. A. Coppens, te Schipluiden.

De Delftsche Courant van 9 januari 1887 meldde de benoeming van meester Coppens.

In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad van Schipluiden is op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer J. C. A. Coppens, onderwijzer aan de openbare lagere school, wegens zijne benoeming tot hoofd der school te Stompwijk (Veenweg).

Het beviel hem blijkbaar in Nootdorp want vijftwintig jaar later vierde hij zijn jubileum.

Uit den omtrek.
NOOTDORP.
Men meldt ons: Heden, 1 Maart, herdenkt de heer J. C. A. Coppens, hoofd der O. L. school aan den Veenweg, den dag, dat hij vóór vijf-en-twintig jaar als zoodanig in functie trad.
Zeker zal het den beminden en ijverigen onderwijzer, die zich mede als directeur van het fanfarecorps en kassier van de Boerenleenbank in deze gemeente verdienstelijk heeft gemaakt, niet aan belangstelling ontbreken.
Zondag 3 Maart zal er van 3—5 uur gelegenheid zijn den jubilaris te zijnen huize te complimenteeren.

Meester Coppens was ook directeur van het muziekkorps Veenweg. Onderstaand de Ansichtkaart die Henriëtte Coppens verstuurde.



Piet van der Kruk

Net na de sluiting van onze vorige Nieuwsbrief bereikte ons het droeve bericht dat ons lid Piet van der Kruk was overleden. Piet overleed op 4 juni 2020 in de leeftijd van 78 jaar. Uiteraard is Piet in de diverse media uitgebreid herdacht, vooral vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse krachtsport.

Piet heeft ook veel voor onze vereniging betekend. Op donderdag 27 juni 2002 organiseerden we een avond voor Jan Janssen. Het was dat jaar 40 jaar geleden dat Jan zijn eerste profcontract tekende. Het was Piet

die de avond opende want hij kende Jan en Cora goed. Piet vertelde dat hij in Delft Jan regelmatig langs zag komen bij het werk van Cora. Jan ging dan op het zadel van zijn fiets staan om zo door het raam een kusje te stelen bij Cora!



Piet opent de avond met een paar leuke anekdotes

Piet heeft samen met Ninon Vis het boek *Nootdorpse Olympiërs* geschreven en uiteraard is er in dit fraaie boek ook een hoofdstuk aan hem en zijn Olympische prestaties gewijd. Op de avond dat het ek gepresenteerd werd was Piet lid van het forum dat onder leiding van Henk Kruithof (sportjournalist) discussieerde over doping in de sport. Piet was van 1998 tot 2002 directeur van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken.

Als laatste was Piet de mede-initiator van het boek *In de slagschaduw* over Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog, geschreven door Noud Janssen. Samen met Bert Huijgen leverde hij de benodigde informatie waarmee Noud vervolgens aan de slag ging.

Zo heeft Piet ook in Nootdorp zijn sporen nagelaten waarvoor wij hem dankbaar zijn. Wij wensen zijn vrouw Anneke, kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Nieuw Raadhuis

Ons voormalig Raadhuis is vele malen verbouwd, maar vooral de opening van het geheel vernieuwde gemeentehuis op 8 januari 1963 wilde men groots vieren. Bij deze gelegenheid schonk de burgerij aan het gemeentebestuur het carillon. Een dringende oproep werd gedaan om hier vooral "met gulle hand" een bijdrage aan te leveren.

Voorzitter van de Oranjevereniging, A.A.C. van der Helm, kondigde in een speciaal nummer van "Van het Raadhuis" een uitgebreid feestprogramma aan, dat maar liefst een week in beslag zou nemen. Januari was minder geschikt, dus vonden de festiviteiten

plaats van zaterdag 31 augustus tot en met zaterdag 7 september.



Het nieuwe Raadhuis van Nootdorp met Carillon.

De openingsdag stond in het teken van de Ronde van Nootdorp, een wielervedstrijd over 100 km met een prijsuitreiking in "De Gouden Star" (nu Grand Café 1837) door niemand minder dan Jan Janssen.

Kinderen werden vervolgens getraakteerd op een feestmiddag in Nové met poppenkast plus een optreden van Tom Poes in de bovenzaal van restaurant Het Witte Paard (toen gelegen aan de Koningin Julianastraat). In dezelfde locatie was er voor de oudere jeugd een tienshow, waar onder meer The Telstars optraden.

Volwassenen konden een toneelrevue bezoeken in Het Witte Paard, die onder leiding stond van Joop Doderer, toen heel bekend als Swiebertje. Deze avond was uitsluitend toegankelijk voor Nootdorpers en de kaartjes kostten slechts een gulden.

In de tweede helft van de feestweek stond onder meer een modeshow op het programma, georganiseerd door het Haags Modehuis.

De "Ouden van Dagen" (65 jaar en ouder) werden niet vergeten. Zij konden de grote sociëteitsmiddag bezoeken, eveneens in restaurant Het Witte Paard. Zo men dit wilde kon men per auto van huis worden opgehaald. De vrolijke noot en de traktatie zou niet ontbreken.

De feestweek werd afgesloten met een tuinbouwtentoonstelling, te openen door burgemeester Schölvinc en te bezichtigen in kassen achter het Sportpark (waar nu winkelcentrum Parade is).

Natuurlijk maakte ook de R.K. Harmonie "Gloria in excelsis Deo" een muzikale rondwandeling door het dorp en kwam er een kermis te staan op het Sportpark.

Op de speciale dag voor de agrariërs konden zij hun vee aanvoeren om gekeurd te worden, inclusief de bekroonde stier Klaas 115 met een groep afstammelingen.

De feestweek werd afgesloten met een grote boerenmaaltijd voor alle Nootdorpse tuinders, veehouders en hun personeel met hun echtgenoten. Ook hier zou de vrolijke noot niet ontbreken, aldus het programmaboekje.



Komkommers sorteren tijdens de kermisweek in de bovenzaal van het Witte Paard aan de Koningin Julianastraat.

In de kassen vonden demonstraties plaats van grondstomen en spitten en tijdens een wedstrijd kon je proberen het aantal vierkante meters tuinbouwglas in Nootdorp te raden.

Of dit allemaal nog niet genoeg was: het programma vermeldt tenslotte ook nog: komkommer sorteer wedstrijd, kinderoptocht, auto-puzzelrit, gekostumeerde voetbalwedstrijd en een groots vuurwerk!

Kist en sleutelhart (vervolg)

(door Ninon Vis)

In de laatste twee Nieuwsbrieven vroegen wij, wie zich het begraven van een kist met foto's en verhalen bij het vroegere gemeentehuis nog herinnert. Het hierbij geplaatste zogeheten sleutelhart staat nog steeds in het kleine plantsoen.

Volgens mij zou de oproep om verhalen, foto's en voorwerpen in te leveren al gedaan zijn in 1981 bij de viering van 700 jaar Nootdorp. Het was de bedoeling om de kist weer in 2081 (800 jarig bestaan) te laten opgraven. Althans, zo herinner ik me dat. Dit werd door diverse toch wel gezaghebbende personen tegengesproken: de oproep zou pas zijn gedaan tijdens de Culturele Week in augustus 1993. Ja, ik weet: herinneringen zijn dikwijls onbetrouwbaar...

Maar nu schrijft Kees van Dorp ons:

“Ik kan me herinneren dat de oproep is gedaan en dat was volgens mij in het jubileumjaar 700 jaar Nootdorp. Iedereen kon iets aanleveren (volgens mij was dat een verhaaltje over wie je was en wat je wilde bereiken of een herinnering voor in de toekomst). Indertijd heb ik erover nagedacht om ook wat in te leveren, maar wist niet wat en op gegeven moment hoorde ik, dat de kist al ingegraven was. Te laat dus.”

Kijk, dat opent perspectieven voor mijn eigen herinnering. Ik zie de houten ouderwetse schatkist nog voor me. Inmiddels hebben wij ook foto's gekregen van een beschadigde, knalblauwe kist van kunststof. Deze zou in 1993 is begraven zijn, toen ook het sleutelhart werd geplaatst. Er werd (opnieuw?) een

oproep gedaan om herinneringen in te sturen voor deze blauwe kist.



De beschadigde blauwe kist.

In 2006 is de Dorpsstraat heringericht, waarbij de blauw kist beschadigd boven de grond kwam. Dus zijn er twee kisten na elkaar in omloop geweest?

Behalve van Kees van Dorp kregen wij reacties van nog twee “Kezen”.

Kees van der Kraan mailt ons het volgende:

“Naar aanleiding van jullie vraag om meer informatie over het sleutelhart en de ‘schatkist’ ben ik even in mijn eigen archief gedoken. Zowel het hart als de schatkist zijn gemaakt voor de opening van de Culturele Week in 1993. Op het pleintje voor de Rabobank konden kinderen tekeningen maken en konden verhalen, brieven e.d. worden ingeleverd waarin bijvoorbeeld aangegeven kon worden hoe Nootdorp er waarschijnlijk in 2081 uit zou zien.

Deze zijn zorgvuldig verpakt en vervolgens in een hermetisch afgesloten blauwe kunststof schatkist in de grond geplaatst. Voor zover ik mij kan herinneren was de kunststof schatkist een omverpakking van een iets kleinere zelfgemaakte houten schatkist.”

Deze laatste toevoeging klopt dus met het verhaal uit 1981.



Opening Culturele Week, 28 augustus 1993: links clown Kees Balm, rechts Aad Janssen.

Opgegraven

De derde Kees, zijnde Kees Balm, was nauw betrokken bij de Culturele Week in 1993. Samen met Ron Laborus en Kees van der Kraan zat hij in de organisatie. Hij mailde ons het volgende:

"In 1993 tijdens de culturele week in Nootdorp werd het 'Hart' geplaatst in het plantsoen voor het toenmalige gemeentehuis door mijzelf (verkleed als clown) en Aad Janssen. Ook werd er een waterdichte kist met persoonlijke spullen, brieven, toekomstvoorspellingen en dergelijke achter het 'Hart' begraven, met de bedoeling dat deze in de toekomst wordt opgegraven. Kort na de fusie werd (in 2006) besloten om het Raadhuisplein op te knappen met sierstenen. Daarbij ging ook het plantsoen met het 'Hart' op de schop. Graafmachines gingen aan het werk, zonder info wat er zoal in de grond verborgen zat. Vlak voordat het Nootdorps gemeentehuis gesloten werd, kreeg ik een telefoontje van een gemeenteambtenaar, dat er een kapotte blauwe kist in een kamertje stond. De kist moet al een tijdje gehavend in de grond hebben gelegen want de inhoud was doorweekt geweest en er lag veel grond op.

Met grote verontwaardiging heb ik de kist meegenomen naar huis en die 'onaangeroerd' bovenop een stelling in mijn garage gezet. Ik heb dit verteld aan verschillende mensen (gemeente- en persmensen) maar geen enkele actie of reactie volgde. Zo'n negen jaar later heb ik de inhoud van de kist geprobeerd te ontleden, maar er was geen beginnen aan. Alle tekeningen, brieven en foto's waren onherkenbaar verpulverd en aan elkaar geplakt. Er lag één keramisch voorwerp onderin, van wie? Is er iemand die het herkent?" (zie foto).



Het keramiek vermeldt aan de bovenzijde de woorden: zorg, licht, brood, gastvrij en aan de achterzijde: Tiek, Paul, Charlotte, Gabriel en in afwijkend schrift: Rijswijk, 15-11-1992.

Uit de krantenknipsels, die wij van de heren ontvingen, blijkt dat er in 1993 ook een oproep aan de Nootdorpers werd gedaan om sleutels te verzamelen. Het Hart is gemaakt door Kees Balm en Elna van natuursteen en metaal. Bovenop werd een grote

sleutel gelast. Op de oude foto's kun je zien dat er slingers van bossen sleutels op het hart waren bevestigd.

Wie nu gaat kijken ziet voor het Oude Raadhuis een volkomen kaal hart staan met op de randen enkele gelaste sleutels en bovenop nog steeds de grote sleutel.

Van de penningmeester

In deze periode is er niet veel nieuws te melden over de financiën van onze vereniging.

Nog 7 leden hebben hun contributie niet betaald, deze zullen binnenkort een apart schrijven ontvangen om hen daar aan te herinneren.

De andere leden hebben hun contributie en soms zelfs wat meer, dus reeds overgemaakt. Waarvoor dank!

We hebben dit jaar ook weer 2 sponsors, te weten Dijkman & Kruiper en Helm & Ruijgt. Daarvoor zijn we die bedrijven natuurlijk erg dankbaar.



Voorzitter	Secretaris	Penningmeester
Henk Rolvink Fonteinkruid 23 2631 DT Nootdorp tel.: 015 310 8117	Ninon Vis Berkenhof 17 2631 GJ Nootdorp tel.: 015 310 9680	Monique de Koning Veldsalie 16 2631 TN Nootdorp Tel.: 015 310 6717

www.noitdorpsche-historien.nl

Colofon: ISSN 1570-1662

Uitgave van de Vereniging Noitdorpsche Historiën
Redactieadres: Fonteinkruid 23, 2631 DT Nootdorp.

Samenstelling en redactie:

Henk Rolvink, Ninon Vis, Monique de Koning

Verspreiding

De Nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal.

Verspreiding

Leden van de Vereniging Noitdorpsche Historiën ontvangen de Nieuwsbrief gratis. Niet-leden betalen € 2,50 per nummer.

Contributie

De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per jaar.

Rekeningnummer: NL 94 RABO 0137 3596 75.

De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft onder nummer 271.971.110.

De statuten zijn vastgelegd in notariële akte op 28 februari 2001.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

