



Per kwartaal verschijnende  
uitgave van de vereniging  
Noitdorpsche Historiën

14<sup>e</sup> jaargang  
nr 1, mrt. 2015



In deze nieuwsbrief:

Van de voorzitter.....	1
Nieuwe leden.....	1
Facebook.....	1
e-mail adres.....	1
Erop of eronder.....	2
Hesselt van Dinter.....	3
Actie schoenendoos.....	4
De Dorpskerk: Haar uiterlijk is een schilderij op zich.....	4
Sluiting bedreigt kerken.....	5
De Slag om Ypenburg - 75 jaar.....	6
Hulp gevraagd.....	6
40 jaar Veenhage.....	6
HIP in Veenhage.....	7
Molen Windlust.....	7
Vijf oorlogsjaren in de Hofstad.....	8
Van de penningmeester.....	8

## Van de voorzitter

Afgelopen maand hebben we helaas ons HIP in de bibliotheek moeten ontruimen. We zijn op zoek naar een andere plek voor onze lezingen en onze jaarvergadering. Onze website is onder constructie. We hopen snel het resultaat te kunnen laten zien. De layout is er, nu moet de website gevuld worden met interessant materiaal.

## Nieuwe leden

In de afgelopen periode hebben zich drie nieuwe leden aangemeld:

- Aat van Tilburg
- Aad van de Sande
- Jhr. E.J.K. Hesselt van Dinter

Hartelijk welkom en we vertrouwen er op dat u veel plezier zult beleven van uw lidmaatschap.

## Facebook

Ook onze vereniging staat op Facebook: [www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien](http://www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien). We willen deze pagina gebruiken om contact te houden met onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.



## e-mail adres

Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door op [info@noitdorpsche-historien.nl](mailto:info@noitdorpsche-historien.nl) en u blijft op de hoogte van het laatste nieuws. Graag ook doorgeven als uw e-mail adres wijzigt.

## Erop of eronder

(door Ninon Vis)

1998. In de dagbladen verschijnt een opruiende advertentie, ondertekend door de burgemeesters en wethouders van Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg. "Het is nu erop of eronder!" Zij roepen alle inwoners van hun gemeenten op om op 24 juni naar de sporthal Forum Kwadraat in Voorburg te komen, alwaar de provincie Zuid-Holland een informatieavond houdt. Wat is er aan de hand? Den Haag wil delen van de genoemde gemeenten annexeren en de weerstand hiertegen is enorm. Annexatie, nee! Het is Landjepik! Kolonisatie!

Maar liefst vier bussen afgeladen met boze



Nootdorpers vertrekt vanachter het raadhuis onder aanvoering van de speciale anti-annexatie commissie, gewapend met spandoeken. Marjan Speelman als voorzitter voorop. Ik heb nog een overall inzetbaar spandoek van mijn destijds wat opstandige dochter in de schuur staan, dat alleen in koeienletters "NEE!" vermeldt, dus dat sleep ik ook maar mee.

In Voorburg aangekomen lukt het mij en mijn vriendinnen nog net een plaats in het volgepakte Forum te bemachtigen. Er komen ruim 5.000 mensen opdagen. Het plein ervoor is gevuld met demonstranten, die via een veel te klein videoschermje trachten te volgen wat er zich binnen afspeelt.

Nou, dat is niet mis. Bij het verschijnen van burgemeester Deetman wordt luidkeels: "Deetman rot op!" gezongen en als voorzitter mevrouw Leemhuis (Commissaris der Koningin) een tactische blunder begaat met enkele minder geslaagde opmerkingen richting zaal, staat er een woedende, met rood petje getooide, vrouw op die keihard: Muts! in haar richting gilt. De toon is gezet, de zaal blijft rumoerig en blijkt niet erg bereid te luisteren naar de Haagse argumenten. Het moet gezegd, ze brengen het dan ook niet handig. Het gefluit en gejoel valt niet te onderdrukken. Burgemeester Schartman treedt op als inspreker en dat doet hij erg goed, naar hem wordt wel geluisterd. Later meldt *De Eendracht* dat de houding van het provinciebestuur arrogant was, dat Leemhuis hooghartig sprak en Deetman zat te slapen (lijkt me moeilijk bij al die herrie...). Bovendien bleef de toegezegde informatie uit. Op veel vragen uit het publiek werd geen antwoord gegeven.

De Haagse Courant meldt: "De Haagse politici zijn erg geschrokken en wisten niet wat ze meemaakten. De doorgaans zwijgende meerderheid was niet stil te krijgen. De goedwillende maar toch wat wereldvreemde politici bakten er weinig van. Zij bleven het

antwoord schuldig op belangrijke vragen en gooiden olie op het vuur door een verkeerde woordkeus. Zo betoogde gedeputeerde Van der Goot dat het hier helemaal niet om annexatie gaat, maar om een beperkte grenscorrectie. Gejoel en gefluit. De woede onder de bevolking is zwaar onderschat".

### Aanvallen

Aan deze demonstratie was al het nodige voorafgegaan. In 1997 kwamen de eerste annexatieplannen ter tafel en die zaaiden al direct paniek, met name in Nootdorp waar men net bezig was met Ypenburg, de centrumplannen, de tram enz. In *De Eendracht* verscheen een artikel met de kop:

### Kabinet ontnemt Nootdorp Vinex locatie Ypenburg.

Burgemeester Schartman: Verbijsterd, ondemocratisch! Wordt Nootdorp ingeklemd door Den Haag? Kunnen drie jaren plannenmakerij direct de prullenbak in? Nu weten we, dat wil zeggen de latere fusiegemeente Pijnacker-Nootdorp, dat Ypenburg inderdaad verloren ging evenals het grondgebied ten oosten van de Brasserskade. Ook Leidseveen is Haags geworden, plus het gebied achter de Veenweg. Ik denk niet dat er nu nog veel mensen wakker van liggen. Het had erger gekund, want in 1997 veronderstelde de gemeenteraad dat zelfs de Bartholomeuskerk, de Jozefschool en de voetbalvelden van RKDEO Haags grondgebied zouden worden. Dit doemdenken was overbodig.

Wel moest het inmiddels opgerichte Platform tegen Annexatie in het jaar 2000 nogmaals een beroep op de inwoners van de randgemeenten doen, omdat minister De Vries van Binnenlandse Zaken weer met annexatieplannen kwam. Het was een nieuwe variant.

Dus maar weer posters voor de ramen, een anti-annexatiekrant in de bus krijgen en een bezwaarschrift opsturen. Althans, dat laatste werd ons gevraagd, maar ik geloof dat de fut er intussen

# Anti-Annexatiekrant

Uitgave van het Platform Tegen Annexatie: Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Voorburg, Wateringen

jaargang 3, nr 1, mei 2000



## De Vries zet botte bij in regiogemeenten

Als de plannen van minister De Vries doorgaan, raken Voorburg, Rijswijk, Leidschendam, Nootdorp en Wateringen per 1 januari 2002 ruim 12.000 inwoners kwijt. Telt men daar

wel uit was, althans in Nootdorp. De commotie was nu gebundeld in Hoornwijck, de Broekpolder en Wateringseveld. Ook de Vlietzone met de Rijswijkse golfbaan liep gevaar. De grootste weerstand liep de zogeheten corridor op, een strook grond in Voorburg-west inclusief het station, waar Den Haag het oog op had laten vallen. Het Forepark, waarvan de bouw in 1991 begon en dat toebehoorde aan Leidschendam, voelde zich verraden.

Voor Nootdorp was mogelijk het grootste gevolg, dat een overgrote meerderheid van de inwoners "ja" antwoordde op de vraag of men een fusie met Pijnacker wilde, hetgeen in 2002 inderdaad gebeurde. Zo dacht men aan volledige overname door Den Haag te kunnen ontsnappen. Zonder die angst is het nog maar de vraag of men in Nootdorp destijds zo massaal voor die fusie zou hebben gestemd. Nog steeds hebben veel Nootdorpers, al dan niet terecht, het gevoel dat zij worden achtergesteld bij Pijnacker.

## Hesselt van Dinter

Al vier generaties is de familie Hesselt van Dinter verbonden geweest aan de gemeente Nootdorp en de Polder van Nootdorp.

Nadat burgemeester Tijdeman eind september 1857 afscheid nam tekende jonkheer Jacob Louis Hesselt van Dinter op 13 oktober 1857 voor het eerst als burgemeester. Hij is op 21 december 1896 op 73-jarige leeftijd overleden na bijna 40 jaar het ambt van burgemeester-secretaris van Nootdorp te hebben bekleed. Jonkheer Johan Karel Hesselt van Dinter, zijn zoon, volgde hem op. Hij was kandidaat-notaris



## AANVALLEN!!!

Weer een annexatiepoging, nu afkomstig van minister De Vries van Binnenlandse Zaken. En weer in het voorjaar, als we volop toe zijn aan mooi weer, terrasjes en vakantie. En



te Pijnacker en eind 1896 werd hij bij Koninklijk Besluit tot burgemeester benoemd. Hij wordt op 29 januari 1897 geïnstalleerd, nadat hij met het rijtuig uit Pijnacker is binnengehaald.

Hij werd bij Koninklijk Besluit per 18 januari 1933



Jhr. J. K. Hesselt van Dinter.

eervol ontslagen als burgemeester van Nootdorp. Hij kreeg tijdens een bijzondere raadsvergadering namens de Nootdorpse bevolking een staande gangklok aangeboden. Op 16 januari 1936 overlijdt hij te Pijnacker op 72-jarige leeftijd. Zijn kleinzoon,

jonkheer Enno Johan Karel vertelde ons begin van dit jaar dat de staande gangklok nog steeds in het bezit van de familie is en tegenwoordig bij hem thuis staat.

J.L. en J.K. Hesselt van Dinter zijn samen circa 76 jaar burgemeester van Nootdorp geweest!

Het achterkleinkind van jonkheer Jacob Louis vertelt over de betrokkenheid van de familie Hesselt van Dinter met de Polder van Nootdorp.

"Mijn overgrootvader Jacob Louis wordt heemraad van de polder op 18 april 1866 tot 1 juni 1885. Hij kon als zodanig met dispensatie worden benoemd omdat hij geen land in de polder had. Later kocht hij land aan de Nieuwkoopseweg en de Langelandseweg.

Mijn grootvader Johan Karel is secretaris-penningmeester van 22 december 1906/ 1 mei 1907 tot 1 mei 1933. Dan komt mijn vader Jan Enno van 1 mei 1933 tot zijn overlijden op 21 februari 1967. Mijn persoon Enno Johan Karel werd benoemd tot waarnemend secretaris-penningmeester op 1 februari 1965. Dit gebeurde op aandringen van de heemraden en de dijkgraaf de heer Janssen. Op het moment van overlijden van mijn vader begon mijn taak. Ik was al goed op de hoogte van alle zaken omdat de dijkgraaf mij regelmatig bij de bestuursvergaderingen wilde hebben.

Een vaste aanstelling kreeg ik op 28 november 1967. Mijn periode eindigde op 1 januari 1977, de dag waarop alle inliggende polders binnen het Hoogheemraadschap van Delfland zijn opgeheven."

## Actie schoenendoos

We zijn er gewoon zeker van. Veel van onze leden hebben in een kast of op zolder schoenendozen met oude foto's staan, nooit ingeplakt. Of wellicht zitten die foto's toch in een mooi oud album waar niet of sporadisch in gebladerd wordt.



Jongveedag1992 (foto mevr. Zwart)

Kijkt u eens of daar afbeeldingen bijzitten van oud-Nootdorp. Woonde u hier al voor – pakweg – 1980, dan is de kans daarop heel groot.

Stel u gaat zoeken, u vindt dergelijke foto's, neem dan even contact op met Henk Rolvink (015 3108117 of [henk@rolvink.info](mailto:henk@rolvink.info). De bruikbare foto's worden gescand, dus

voor het nageslacht bewaard zonder (nog verder) te verkleuren of blijvend zoek te raken.

Bovendien zijn er computer programma's waarmee al vergeelde foto's weer aardig kunnen worden opgeknapt. En ... dan hebben wij ook weer kopij voor onze Nieuwsbrief!

Tegenwoordig valt zo'n *actie schoenendoos* onder de noemer: burger participatie.

Zo heeft het stadsarchief Rotterdam amateur fotografen gevraagd de stad te fotograferen om het tijdsbeeld vast te leggen. Daar bleek grote animo voor te zijn.



Treintje dat rondreed tijdens de Jaarmarkt 1969 (foto mevr. Zwart)

## De Dorpskerk: Haar uiterlijk is een schilderij op zich

Door Jenny de Koning

Alle Nootdorpers kennen haar. Ze is een fenomeen, niet iets waar je zo maar langs loopt. Met haar prachtige vormen en karakteristieke uitstraling. Wanneer de zonnestralen het water raken, zorgt de

weerspiegeling ervoor dat ze schittert. Al moet er zo af en toe eens iets aan haar verbouwd worden: ze is en blijft mooi om naar te kijken. Maar niet alleen haar uiterlijk is een schilderij op zich. Ook haar innerlijk is bijzonder. Ze heeft veel meegemaakt, maar dit zie je niet terug. De Dorpskerk van Nootdorp. Een kerk met een rijke historie.

### Een lesje geschiedenis

Het begon allemaal met de Noitdorper wech, de veilige weg tussen het afgegraven veenland, aan het begin van de 12<sup>e</sup> eeuw. De ontginners bouwden tussen 1225 en 1250 – in de huidige Dorpsstraat – een klein kerkje van houten staanders met muren van elzenhouten vlechtwerk, aangesmeerd met klei en een rieten dak. Helaas heeft hout niet zo'n lange levensduur, vandaar dat pastoor Jochem in 1547 een kerk met een echte stenen toren in romaanse stijl liet bouwen. Twee jaar later wordt er een klokkenspel van vijf klokken aangebracht. En dat allemaal voor slechts '228 rijnse guldens en 3 groten'. De Dorpskerk is met haar stenen toren en klokkenspel compleet, maar helaas kunnen de inwoners hier niet lang van genieten. In 1574 kwamen de Spanjaarden langs en de kerk brandt bijna in het geheel af. Drie jaar later kwam de reformatie op gang en kreeg de dorpsgemeenschap de kans om de kerk op te knappen. Elementen van toen, zijn nu nog terug te zien.

### Verbouwen, renoveren en verbouwen

De afgelopen eeuwen heeft de Dorpskerk wel wat te verduren gehad. Zo sneuvelen de ramen als het Kruithuis in Delft ontploft (1654), wordt de klok vervangen, lekt het dak én wordt de kerk een stuk kleiner gemaakt. We nemen een grote sprong naar de huidige tijd. Er worden veel inspanningen geleverd om de Dorpskerk in stand te houden. En met succes. De toren, de kerk en het orgel zijn officiële Rijksmonumenten. Ook nu blijft de instandhouding van de Dorpskerk veel aandacht vragen.

“Om het kerkgebouw inclusief orgel en toren voor een langjarige periode op het gewenste conditieniveau te houden, is er een restauratieplan opgesteld. In totaal gaat de restauratie zo'n 5 jaar duren en inmiddels zijn we met de eerste fase van start gegaan”, vertelt Arjen van den Ende, ouderling-kerkrentmeester van de Protestantse Wijkgemeente Nootdorp. De eerste fase kan door een subsidie worden bekostigd, maar voor de tweede fase zijn de middelen nog niet toereikend genoeg: “overall wordt op bezuinigd, zo ook op subsidies. Dit betekent dat wij creatief moeten zijn om inkomsten te verwerven”, aldus Arjen.

### Draag een 'steentje' bij

De Dorpskerk was een Hervormde Kerk. Op dit moment behoort de Dorpskerk tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Op dit moment, omdat de Dorpskerk van oorsprong Katholiek is. De wijkgemeente draagt dan ook zorg voor de kerk, zo ook voor de renovatie. Dat inkomsten creatief worden verworven, blijkt wel uit de 'draag-je-steentje-bij' actie. Arjen: “onder andere de toren wordt



*Een foto rond 1894, net na de grondige verbouwing, waarbij alleen de toren bleef staan. Let op de toren, slechts één wijzerplaat!*

gerestaureerd, hier zijn heel wat stenen voor nodig. Het was een klus, maar we hebben berekend hoe veel dit er ongeveer zijn. In de toren gaan ongeveer 25.000 stenen. Deze stenen willen we verkopen, zodat de toren hersteld kan worden. En welke Nootdorper wil nu niet dat die toren blijft bestaan? Daarom doen we een beroep op alle Nootdorpers om

een 'steentje bij te dragen'. Voor € 2,- heb je al een steen!" Een mooie actie, die ook door de vereniging Noitdorpsche Historiën van harte ondersteund wordt, mede omdat hiermee een belangrijk stuk cultureel erfgoed van Nootdorp wordt veilig gesteld.

*Met toestemming overgenomen uit Nootdorp NU*

## Sluiting bedreigt kerken

Het Platform Religieus Erfgoed ZH heeft een brief gestuurd naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het platform vraagt de partijen om aandacht voor het ontwikkelen van een kerkenvisie. Het platform is opgericht in 2008 op initiatief van Gedeputeerde Staten, Bisdom Rotterdam, de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen en het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Religieus erfgoed is medebepalend voor de identiteit van steden en dorpen. Door ontkerkelijking zien kerkeigenaren en kerkbeheerders zich geconfronteerd met verminderde inkomsten. Het voortbestaan van religieus erfgoed staat onder druk, kerken worden met sluiting bedreigd. Ook bezuinigingen van de overheden brengen de instandhouding in gevaar.

Zuid-Holland is rijk aan religieus erfgoed uit diverse perioden, zoals kerkgebouwen, pastorieën, synagogen, moskeeën en begraafplaatsen. Bovendien herbergen religieuze gebouwen dikwijls waardevolle interieurs. Het platform zet zich in om dit bijzondere erfgoed te behouden. Verder wil men de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het religieus erfgoed verbeteren, de belangstelling vergroten en de deskundigheid bevorderen.



Interieur R.K. Kerk, Nootdorp.

## De Slag om Ypenburg - 75 jaar

Historizon organiseert historische reizen en dagtochten. Voor de vijfenzeventigste herdenking van de slag om Ypenburg wordt in 2015 de strijd om vliegveld Ypenburg nauwgezet nagespeeld.

Een van de technieken waarmee het Duitse leger de Nederlandse verdediging overrompelde was het droppen van grote hoeveelheden luchtlandingsstroepen in het hart van de vesting Holland. Een spectaculaire nieuwe techniek in het moderne oorlogsvoeren. Toch zou het Duitse leger de ontwikkeling van dit nieuwe type oorlogsvoering niet doorzetten onder andere vanwege de slechte ervaringen in Nederland. Tijdens een dagtocht over dit onderwerp nemen wij u mee terug naar Oegstgeest en naar Valkenburg waar in de vroege ochtend van 10 mei 1940 vele honderden Duitse luchtlandingsstroepen landden.



### Programma

Op 9 mei om 10 uur wordt gestart bij station Leiden centraal. 's Morgens wonen we dan de reconstructies bij van de gevechten rond het voormalige vliegveld Ypenburg. De gids is Erik Stekelenburg.

's Middags gaan we via enkele oorlogsherinneringen in Oegstgeest naar de Haagsche Schouw. Om dit strategische punt werd gevochten en na aanvankelijk door Duitse parachutisten bezet te zijn werd het later door Nederlandse troepen heroverd. Een monument herinnert aan de gevallen Nederlandse soldaten in deze omgeving.

Ook bezoeken we Valkenburg (ZH) dat zwaar te lijden had tijdens deze dagen. In het torenmuseum vinden we hier herinneringen aan. Aansluitend maken we een tocht door de streek langs Vliegveld Valkenburg en Wassenaar waarbij de gids de gebeurtenissen in het juiste perspectief zal plaatsen.

U kunt zich voor deze betaalde tour inschrijven op de website van Historizon: <http://historizon.nl/>.

## Hulp gevraagd

Peter van der Drift is al dertig jaar als vrijwilliger werkzaam bij de tuindienst van de Bartholomeuskerk. Achter de kerk ligt een eiland met een bijzonder padenpatroon en in het midden een achtkante

verhoging, waar vroeger mogelijk een prieeltje of een kapelletje stond.

Het eiland gaat binnenkort een nieuwe invulling / bestemming krijgen.

Peter is op zoek naar de historie van het eiland: het hoe en waarom van dit padenpatroon, wat stond er precies in het midden op de achtkante verhoging, welke plechtigheden vonden er plaats vroeger?

Wie heeft informatie of fotomateriaal of weet waar Peter eventueel terecht kan? Alle hulp is welkom. Peter is te bereiken via [peter-cindyvddrift@ziggo.nl](mailto:peter-cindyvddrift@ziggo.nl) of 015 310 8742. Zie ook onderstaande foto.



Na een oproep op onze Facebook pagina - zie <https://www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien> - kwamen er al een paar reacties binnen.

*"Jan Frensch: Heb er in mijn jeugd diensten meegemaakt wat volgens mij het Lof heette. De pastoor kwam daar met de monstrans in een soort van kapelletje. Misschien was daarom het speciale paden plan. En ook de nonnen konden daar wandelingen maken."*

*"Ria Lelieveld: Ook meegemaakt. We hadden allemaal een kaars in een blauwe houder van papier. We zongen dan het Lourdes lied. De tekst stond op de houder. Ik ben in 1972 getrouwd en heb mijn trouwfoto's er laten maken, helaas was het kapelletje toen al weg."*

*"Hilda Grosjean: Het was het Maria eilandje, in de kapel stond een Maria beeld, vroeger werden er Maria processies van uit de kerk naar de kapel gelopen."*

*"Wilma Rolvink: Er zijn ook buiten bij de vijver missen opgedragen. Ik heb langs het pad aan de Delflandstraat gewoond."*

*"Ton Rullens: Als jochie gingen we stiekem spelen op het eilandje achter de kerk. En in de winter met ijs daar ook rondjes schaatsten. Het prieeltje was van glas en kan ik me nog goed herinneren. Ook een aantal bomen op het eilandje waar we verstopperje speelden. Zo af en toe kwam de koster achter ons aan en moesten we 'rennen voor ons leven'. Een mooie tijd met leuke herinneringen."*

Peter gaat er mee aan der slag en waarschijnlijk horen we nog wel meer van zijn onderzoek.

## 40 jaar Veenhage

Dit jaar viert het woonzorgcentrum Veenhage haar 40-jarig jubileum. In 1975 opende het bejaardenhuis zoals het toen genoemd werd haar deuren.



Het 40-jarig bestaan wordt het hele jaar door gevierd met allerlei activiteiten. Ook Noitdorpsche Historiën levert een bescheiden bijdrage, bijvoorbeeld op de open dag. Ook willen we een vitrine inrichten met typische Nootdorpsche spulletjes en mogelijk organiseren we nog een lezing of filmavond. Wist u overigens dat we al meegeholpen hebben met de nieuwe inrichting? In het restaurant ziet u een aantal foto's die uit onze collectie komen. Dat levert altijd weer gespreksstof op bij de bezoekers.

En wanneer u door Veenhage loopt dan ziet u aan de wanden en op de deuren hele mooie, typisch Nootdorpsche foto's hangen. Die zijn allemaal gemaakt door Gerard Baak. Gerard heeft heel veel foto's gemaakt van Nootdorp in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Veel foto's zijn gepubliceerd in de Eendracht en het was dus een goede keus van Veenhage om Gerard te benaderen voor het presenteren van een selectie van zijn omvangrijke collectie Nootdorpsche foto's.

Ook hier weer een feest van herkenning voor zowel de bewoners als de bezoekers.

## HIP in Veenhage

Nu we het toch over Veenhage hebben, zoals u allemaal wellicht weet, zijn we ons plekje in de bibliotheek kwijt. Het Historisch Informatie Punt sneuvelde omdat in de nieuwe locatie van de bibliotheek helaas geen ruimte meer was voor ons HIP. Dat was erg jammer want het HIP draaide goed en ook de lezingen die we 4 maal per jaar in



samenwerking met de bibliotheek verzorgden werden heel vaak druk bezocht.

Uw voorzitter heeft contact gezocht met Veenhage en gesproken met Anja Rexwinkel, de locatie-manager. Zij was positief over het idee om het HIP weer vorm te geven op een plek in Veenhage. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee en de eerste stappen zijn gezet. De PC met de presentatie van diverse ansichtkaarten draait weer.

U vindt het HIP naast de biljarttafel op de begane grond. Veel mensen hebben we er al omheen gezien en er werd druk gesproken over wat ze zagen. De TV hangt er ook, die gaan we nog aansluiten.

Hiermee hebben we weer een mooi plekje terug om de vereniging maar vooral ook Oud Nootdorp te presenteren.

Ook gaan we nog wat boeken in de bibliotheek van Veenhage zetten en gaan we kijken of we de lezingen nu in Veenhage zouden kunnen geven.

Al met al zijn we erg blij met dit resultaat en vooral de positieve reacties van de bewoners en bezoekers.

## Molen Windlust

De Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp (VWN) brengt begin mei a.s. een boek uit getiteld 'De korenmolen Windlust van Nootdorp - Verleden, heden en toekomst'.



*De drukproef wordt bekeken door de auteurs. Achter aan de tafel Tinus Verwijmeren en voor hem Aart Struijk. De secretaris van VWN, Ben van Hagen kijken we op de rug.*

Het boek bestaat uit drie onderdelen. In het eerste wordt de geschiedenis beschreven van de wipkorenmolen die omstreeks 1622 aan de Oudeweg (toen nog 's Heerenwech geheten) is gebouwd. Deze molen heeft een belangrijke rol gespeeld voor de inwoners van de ambachten Hoogeveen, Nieuweveen en Nootdorp. De wipmolen is in 1885 afgebroken en vervangen door de huidige molen.

Daarna wordt in het boek de run- en snuifmolen Windlust beschreven, die van 1781 tot 1885 op de Hopsteegse toren aan de oostelijke stadsgracht van Delft heeft gestaan. Deze heeft ook kort als vol- en pelmolen gediend. Toen deze molen door de

opkomst van de stoommachines overbodig werd, is hij in 1885 verkocht aan Huibert Blonk uit Zoetermeer, die deze liet overplaatsen naar Nootdorp en op een nieuw gemetselde onderbouw liet inrichten als korenmolen. Zijn zoon Arend werd er de eerste molenaar.

Het grootste deel van het boek gaat over het verleden, heden en de toekomst van deze korenmolen, die vanaf 1922 de naam 'Windlust' kreeg. Beschreven worden de productiefase van de molen (1885-1964), de periode van de stilstand en het verval (1964-1986), de grote restauratie en de heropening van de molen (1986-1997), het beheer van de molen door de Stichting VWN (1997-2008) en de periode dat deze stichting de eigenaar van de molen is (2008-heden).

Het boek is geschreven door Aart Struijk, die eerder al artikelen en een boek schreef over enkele Delftse molens, en Tinus Verwijmeren, oprichter van de Stichting VWN en sinds 1996 molenaar op de korenmolen Windlust.

De prijs van het boek zal rond de € 15,00 liggen. Het boek zal te koop zijn op de molen en via de website [www.windlustnootdorp.nl](http://www.windlustnootdorp.nl). Of het ook in de boekhandel te koop zal zijn, is op dit moment nog niet precies bekend. Informatie hierover zal worden gegeven via de website van de molen. Mensen die donateur ('vriend van de molen') zijn of worden, kunnen het boek op de molen of via de website voor € 10,00 kopen.

Op de Nationale Molendag, zaterdag 9 mei a.s., zal de molen van 10:00 tot 16:00 open zijn en kunnen belangstellenden het boek, desgewenst met een handtekening van de auteur(s), daar kopen.

## Vijf oorlogsjaren in de Hofstad

Bij uitgeverij WBOOKS, in samenwerking met het Haags Gemeentearchief, verscheen het fotoboek *Den Haag 40-45*. Het boek werd samengesteld en geschreven door historicus en oud-archiefwedewerker Maarten van Doorn. Aan de hand van zo'n 125, soms nog niet eerder gepubliceerde foto's (waarvan sommige zelfs in kleur) vertelt dit boek het beeldverhaal van de regeringsstad ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De nadruk ligt op het dagelijks leven van gewone Hagenaars. Hoe kwamen zij de oorlogsjaren door?



De Residentie kreeg het in de oorlog zwaar te verduren. Bominslagen, op huizenblokken neergestorte V1's en V2's, het bombardement van het Bezuidenhout en het Korte Voorhout, de afbraak van honderden gebouwen en de bouw van talloze bunkers en

antitankversperringen voor de aanleg van de

Atlantikwall maakten het uiterlijk van de stad op vele plekken bijna onherkenbaar.

De Hagenaars zelf leden niet minder onder de oorlogsomstandigheden, zoals door de gedwongen evacuatie van zo'n 125.000 inwoners uit het kustgebied en het wegvoeren van meer dan 10.000 joden naar de Poolse vernietigingskampen. De Hongerwinter sloeg ongenadig toe en maakte talloze slachtoffers. De langverwachte bevrijding vormt het slotakkoord van dit indrukwekkende fotoboek.

*Den Haag 40-45* is onderdeel van de reeks 40-45, die onder redactie staat van René Kok en Erik Somers, beiden als historicus verbonden aan het NIOD. In de reeks verschijnen onder andere delen over Rotterdam, Delft, Leiden en Utrecht. Kijk voor meer informatie op [www.reeks4045.nl](http://www.reeks4045.nl).

Het 128 pagina's tellende boek kost € 24,95.

## Van de penningmeester

Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2013 en/of 2014 nog niet betaald hebben het verzoek dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekening NL 94 RABO 0137 3596 75, ten name van Noitdorpsche Historiën te Nootdorp. Graag ook de contributie voor 2015 overmaken. Als vereniging zijn we afhankelijk van de contributies en deze proberen we te innen zonder dure acceptgiro's. Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. Zit er een brief bij deze Nieuwsbrief dan deze graag aandachtig lezen.

Voorzitter	Secretaris	Penningmeester
Henk Rolvink Fonteinkruid 23 2631 DT Nootdorp tel.: 015 310 8117	Ninon Vis Berkenhof 17 2631 GJ Nootdorp tel.: 015 310 9680	Ruud Staal Sytwinde 185 2631 GZ Nootdorp Tel.: 015 310 6037

[www.noitdorpsche-historien.nl](http://www.noitdorpsche-historien.nl)

### Colofon: ISSN 1570-1662

Uitgave van de Vereniging Noitdorpsche Historiën  
Redactieadres: Fonteinkruid 23, 2631 DT Nootdorp.

### Samenstelling en redactie:

Henk Rolvink, Ninon Vis



### Verschijsning

De Nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal.

### Verspreiding

Leden van de Vereniging Noitdorpsche Historiën ontvangen de Nieuwsbrief gratis. Niet-leden betalen € 2,50 per nummer.

### Contributie

De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per jaar.

Rekeningnummer: NL 94 RABO 0137 3596 75.

De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft onder nummer 271.971.110.

De statuten zijn vastgelegd in notariële akte op 28 februari 2001.

*Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.*